

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο
γιὰ τὰ 100 χρόνια
τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία

Ἡ Ὁρθόδοξη Θεολογία ἐν πορείᾳ
στὴν «ἄυλη πραγματικότητα»
τῆς ὑστερησ νεωτερικότητας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Αθήνα

Τ. Μητροπολιτικὸς Ναός, 11 Ὁκτωβρίου 2023
Μέγαρο Μουσικῆς Αθηνῶν, 12-14 Ὁκτωβρίου 2023



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος

Ἀντιπρόεδρος

Σεβ. Μητρ. Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος

Μέλη

Σεβ. Μητρ. Κορίνθου κ. Διονύσιος

Σεβ. Μητρ. Μαρωνείας καὶ Κομμοτηγῆς κ. Παντελεήμων

Σεβ. Μητρ. Κίτρους καὶ Κατερίνης κ. Γεώργιος

Σεβ. Μητρ. Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμος

Σεβ. Μητρ. Περιστερίου κ. Γρηγόριος

Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ὡρεῶν κ. Φιλόθεος

Γραμματέας

Ἀλέξανδρος Κατσιάρας, Διευθυντὴς Συντάξεως

τοῦ περ. Θεολογία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ περιοδικοῦ

γιὰ τὴν περίοδο 2023-2024

Σεβ. Μητρ. Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος

Σεβ. Μητρ. Κρήνης κ. Κύριλλος, Καθηγητὴς

Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α.

Νικόλαος Μαγγιῶρος, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Δημήτριος Μόσχος, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α.

Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ἄποστολος Κραλίδης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Χρῆστος Καραγιάννης, Καθηγητὴς

Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α

Θεολογώντας στὸν κόσμο τῆς μηχανῆς



Μὲ ἀφορμὴ τὴ συμπλήρωση 100 ἑτῶν ἀπὸ τὴν ἵδρυση καὶ τὴ συνεχῆ κυκλοφορία τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ Θεολογία, ἡ Διαρκὴς Ιερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διοργανώνει Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο μὲ τίτλο: «Ἡ Ὁρθόδοξη Θεολογία ἐν πορείᾳ στὴν “ἄυλη πραγματικότητα” τῆς ὑστερης νεωτερικότητας», μὲ τὴ συμμετοχὴ διακεριμένων ὁμιλητῶν ἀπὸ ὅλο τὸν ὄρθδοξο, καὶ ὅχι μόνο, κόσμο.

Ἡ Θεολογία συνήθως περιγράφεται ως ὁ καρπὸς τῆς διαρκοῦς ἐγρηγόρησεως καὶ τῆς μακρᾶς πάλης τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι συγκεκριμένων αἰρετικῶν προκλήσεων καὶ ἀποκλίσεων. Ἐπιχειρεῖ νὰ ἐρμηνεύσει, ἐν τόπῳ καὶ χρόνῳ, ἐν ἑκάστῃ ἐποχῇ, τὴν πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως ἐκδηλουμενη θεία Ἀποκάλυψη ως σωτηριώδη ἀλήθεια γιὰ σύνολη τὴν κτίση.

Ἡ ἀπώθηση τοῦ Θεοῦ στὸ ὑπερπέραν καὶ ἡ ὑποβάθμιση τοῦ ὑπεραισθητοῦ κόσμου, κατ’ ἔξοχὴν κατὰ τοὺς νεωτέρους χρόνους (Διαφωτισμός), ἀφησε μετέωρο τὸν αἰσθητὸ κόσμο, μὲ συνέπεια τὴ σύγχρονη ρευστότητα, καθ’ ὅτι ὁ κόσμος αὐτὸς δὲν εἴναι αὐτοδημιούργητος. Ὁ σύγχρονος ἀνθρωπὸς προσπαθεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἄβυσσο τῆς ρευστότητας ἀναζητώντας ἔρεισμα στὴ «μηχανοποίηση».

Οἱ ἐπιστημονικὲς ἔξελίξεις, ἡ τεχνολογικὴ πρόοδος, ἡ φηφιακὴ πραγματικότητα, ἡ βιοτεχνολογία μὲ τὶς διαρκῶς προστιθέμενες ἐφαρμογὲς καὶ δυνατότητές τους φαίνεται ὅτι ἀνακαθορίζουν τὶς ἀνθρωπολογικὲς καὶ κοσμολογικὲς ἀντιλήψεις καὶ παραμέτρους.

Ἐχει ἡδη ἀνατείλει ἡ ἐποχὴ τοῦ μετα-σύμπαντος (metaverse), πού «ὑπόσχεται» τὴν ἀποδόμηση καὶ κατάργηση τῶν φυσικῶν περιορισμῶν τοῦ χωροχρόνου. Ἡ «ἐπαυξημένη» πραγματικότητα, ὁ εἰκονικὸς κόσμος, τὰ τεχνητὰ περιβάλλοντα ἀποδιαρθρώνουν, ἀπειλοῦν καὶ ὑποκαθιστοῦν μαζικὰ τὸ φυσικὸ καὶ κοινωνικὸ περιβάλλον.

Ἡ ἀνθρωπότητα ὅμως δείχνει ἀνυποφίαστη γιὰ τὸ μεταφυσικὸ ὑπόβαθρο τῆς τεχνολογίας ἐν γένει καὶ τὶς βαθύτερες προεκτάσεις τῶν παρενεργειῶν της. Τὸ ὅλο ζήτημα τὸ περιορίζει σὲ ἐπίπεδο χρήσης. Ἄλλὰ ἡ ὄρθὴ χρήση τῆς τεχνολογίας δὲν ἀγγίζει τὸ μεταφυσικὸ ὑπόβαθρο της καὶ βεβαίως δὲν λύνει τὸ πρόβλημα, διότι ποιά εἴναι ἡ καλὴ χρήση ἐνὸς ὅπλου; Ἐπιπλέον, «μεταπτωτικά» δὲν μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ «οὐδετερότητα» τῆς τεχνικῆς οὔτε νὰ ἐλπίζουμε στὴν ἀποκλειστικὰ καλὴ χρήση της, καθότι ὁ ἀνθρωπὸς δὲν εἴναι ἀναμάρτητος.

Στὴ διήγηση τῆς Γενέσεως, ὁ τρόπος μὲ τὸν ὄποιο προσεγγίζει ἡ ἀνθρωπότητα τὸ ξύλο τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρὸν (Γεν 2:17: «ἀπὸ



δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ’ αὐτοῦ· ἦ δ’ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ’ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε)), φανερώνει ὅτι ἀντιλαμβάνεται τὶς δυνατότητες δόλοκληρης τῆς κτίσης ὑπεριμημένα καὶ ἔξωπραγματικά. Τὸ συγκεκριμένο «δένδρο» στὴν ἀρχὴ ἥταν ἀπαρατήρητο. Ἐπρεπε πρῶτα νὰ μεταβάλει ἡ ἀνθρωπότητα τὴν ἀντίληψή της περὶ Θεοῦ, γιὰ νὰ ἀποκτήσει τὸ δένδρο μιὰ οἰονεὶ ὑπόσταση. Προηγεῖται, δηλαδή, ἡ ἀλλαγὴ τῆς σχέσης μὲ τὸν Θεό, ἀκολουθεῖ ἡ θέαση τοῦ δένδρου, ἡ παρατήρησή του, ἡ συζήτηση πάνω στὶς δυνατότητές του, καὶ μετὰ ἡ χρήση – ἡ βρώση τῶν καρπῶν του. Πρῶτα ἀλλάζει ἡ περὶ Θεοῦ ἀντίληψή τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἔπειται ἡ ἀλλαγὴ τῆς ἀντίληψῆς του ἀπέναντι στὴν κτίση, τὴν ὕλη καὶ τὸ σῶμα. Μὲ ἄλλα λόγια, σὲ πρῶτο στάδιο ὁ ἀνθρωπὸς μετέβαλε τὴν ἀντίληψή του περὶ Θεοῦ, σὲ δεύτερο στάδιο δοκίμασε τὸν καρπὸ τοῦ δένδρου καὶ μετὰ ἀντίληψηθηκε ὅτι εἶναι γυμνός. Εἰδε τὸ σῶμα του γυμνὸ γιὰ πρώτη φορά. Πρὶν δοκιμάσει τὸν καρπό, πρὶν χρησιμοποιήσει τὸ «εἰδέναι καλὸν καὶ πονηρόν», δὲν εἶχε ἐμπειρία τῆς γυμνότητάς του.

Δὲν γνωρίζουμε ἀκριβῶς πῶς θὰ ἥταν ἡ ἀνθρωπότητα, ἐὰν ὁ ἀνθρωπὸς χρησιμοποιοῦσε τὴν ἐλευθερία του διαφορετικά. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας κάνονται ὁρισμένες ἐνδιαφέρουσες νύξεις, εἶναι ὅμως γεγονός ὅτι ἔκτοτε ἡ ἀνθρωπότητα εἰσῆλθε στὴ φάση ἐκείνη, κατὰ τὴν ὅποια κάθε ἐπιλογὴ τῆς ἐξ ὁρισμοῦ ἐνέχει αὐτὴ τὴ διπολικότητα τῆς ἐμπειρίας τοῦ κακοῦ καὶ τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ παράλληλα στὴ φάση ποὺ ἡ τεχνολογία εἶναι ἀναπόφευκτη.

Ἡ οὐσία αὐτῆς τῆς πρωταρχικῆς ἀλλοτριώσεως ἥταν ἡ εἰσοδος τῆς ἀνθρωπότητας στὸ φάσμα τῆς αὐτοαναφορικότητας, μὲ συνέπειες σὲ πολλαπλὰ ἐπίπεδα, καὶ κυρίως σ’ ἐκεῖνο τοῦ θανάτου. Ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ἀλλοτριώσεως-αὐτοαναφορικότητας, ὁ ἀνθρωπὸς δὲν μπόρεσε νὰ λάβει τὴν ἀπαιτούμενη ἀπόσταση ἀπὸ τὸν ἔσωτό του, ὥστε νὰ συνειδητοποιήσει ὅτι ἡ λύτρωσή του ἀπὸ τὸν φαῦλο κύκλο τῆς ἐναλλαγῆς τῆς ἐμπειρίας τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ δὲν ἔγκειται στὴν προσπάθειά του νὰ ἀναιρέσει ὁ ἵδιος, ἀπ’ εὐθείας, τὶς συνέπειες τῆς ἐπιλογῆς του καθαυτές, ἀλλὰ στὴν ἐπανεύρεση τῆς πρωταρχικῆς σχέσεως του μὲ τὸν Θεό.

Ο ἀνθρωπὸς εἶχε πλέον εἰσέλθει στὸ πεδίο τῆς ἐπιβίωσης, μὲ τὴ γυμνότητά του νὰ στέκεται ἀπειλητικὴ καὶ ἀποκαλυπτική. Προσπάθησε νὰ τὴν ἀντιμετωπίσει ἐργαλειακά, περιστασιακά, ράβοντας φύλλα. Άλλὰ ἀπέφευγε νὰ μπεῖ στὴν οὐσία τοῦ προβλήματός του, ποὺ εἶναι ἡ αὐτοαναφορικότητά του.

Ο Θεὸς γνωρίζει αὐτὴν τὴν νέα, παρείσακτη πραγματικότητα, τὴν ἀποκαλύπτει, ἀλλὰ δὲν προβαίνει στὴ «δαιμονοποίησή» της – ἀπεν-



ντίας, ἀμέσως τὴν ὄριοθετεῖ: ἐν ἴδρωτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου (Γεν 3:19)· καὶ ἔξαπέστειλεν αὐτὸν Κύριος ὁ Θεός ... ἐργάζεσθαι τὴν γῆν (Γεν 3:23). Ἀργότερα, μάλιστα, θὰ δώσει καὶ «τεχνικὲς ὁδηγίες» γιὰ τὴν κατασκευὴ τῆς Κιβωτοῦ τοῦ Νῶε καὶ τῆς Κιβωτοῦ τῆς Διαθήκης, δηλαδὴ θὰ δωρήσει στὸν ἄνθρωπο τὴ γνώση καὶ τὶς ίκανότητες, ἀλλὰ μαζὶ μὲ αὐτὲς καὶ τὸ ὅριο, τὴν κατεύθυνση ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθήσει. Παρ’ ὅλα αὐτά, ὁ ἄνθρωπος ἔφτιαξε τὸν Πύργο τῆς Βαβέλ...

Ἀπὸ τὴν ἀρχήν, ὁ Θεὸς ἀναγγέλλει τὸν ἑρχομό, τὴν ἀποστολὴν κάποιου, ὁ ὄποιος θὰ τηρήσει τὴν κεφαλὴν τοῦ ὄφεως καὶ ὁ ὄφις θὰ τοῦ τηρήσει τὴν πτέρναν (Γεν 3:15). Αναζητᾶ τὴ σύναψη μιᾶς σχέσης μὲ τὸν ἄνθρωπο σὲ ἐπίπεδο ὄντολογικό, προκειμένου νὰ ὑπάρχει ἡ ἀνθρώπινη κατάφαση στὴν Ἐνανθρώπηση, στὴν ἐπανόρθωση καὶ θέωση τῆς ἀνθρώπινης φύσης.

Αὐτὴν τὴν ἀποστολὴν φέρει εἰς πέρας ὁ Χριστός. Στὸ μεσοδιάστημα μεταξὺ Ἰστορίας καὶ ἐσχάτων ἡ πλειοφηφία τῆς ἀνθρωπότητας θὰ ἐπιμένει στὴν ἐργαλειακὴν ἀντιμετώπιση ὅχι μόνο τῶν ἐκάστοτε ἀναπόφευκτων πρακτικῶν ἀναγκῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ὄντολογικῶν «ἀναγκῶν», δηλαδὴ τῆς ὄντολογικῆς της προοπτικῆς. Μιὰ ἄλλη μικρὴ μερίδα (ἡ Ἐκκλησία ὡς σῶμα Χριστοῦ) ἐπιλέγει τὴ ριζικὴν ἀντιμετώπιση τῶν συνεπειῶν διὰ τῆς προσέγγισης τῆς αἵτιας ποὺ τὶς προκάλεσε, καὶ ἡ ὄποια συμπυκνώνεται στό: ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἔσωτῆς (Μτ 6:33-34), φέροντας ὡς παράδειγμα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ, ποὺ δὲν «ἐργάζονται» γιὰ τὴν τροφὴν ἢ γιὰ τὴν ἐνδυμασία τους, κι ὅμως ὁ Θεὸς μεριμνᾷ γι’ αὐτά. Εαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Ο σύγχρονος ἄνθρωπος δυσκολεύεται νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι ἡ τεχνολογία στὴν ούσία της εἶναι κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τὰ ἐργαλεῖα καὶ τὴ χρήση τους. Ὁμως, φιλόσοφοι καὶ ἐπιστήμονες ἔχουν μιλήσει κι ἔχουν ἐπισημάνει αὐτὴ τὴ διαφορά. Ο Martin Heidegger (*Die Frage nach der Technik*, 1954) ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἔχει προειδοποιήσει ὅτι: «ἡ ούσία τῆς τεχνολογίας κατὰ κανένα τρόπο δὲν εἶναι κάτι τὸ τεχνικό». Η τεχνική, ὅπως σημειώνει ὁ Σπ. Κυριαζόπουλος (Ἡ καταγωγὴ τοῦ τεχνικοῦ πνεύματος, 1965, σ. 15): «δὲν ἐμφανίζεται εἰς τὴν ἐποχήν μας ὡς ἰδιότης ἀπλῶς καὶ μόνον τοῦ τεχνίτου, ἀλλ’ εἶναι ἡ στάσις τοῦ ἀνθρώπου ἐντὸς τοῦ κόσμου [...]. Δὲν εἶναι λοιπὸν ἡ τεχνικὴ ἀπλῶς τὸ σύνολον τῶν μηχανικῶν ἀντικειμένων, ἀλλ’ ὁ τρόπος, διὰ τοῦ ὄποιου δημιουργοῦνται τὰ σύγχρονα προϊόντα καὶ ἡ μέθοδος τῆς λύσεως των καὶ ἀπὸ



τῆς ἀπόφεως αὐτῆς ἡ προϋπόθεσις τῆς ἀνθρωπίνης οὐσίας. Ἰδοὺ διατί ὁ λόγος περὶ τεχνικῆς δὲν ἀναφέρεται εἰς τὰ πράγματα ἀλλ’ εἰς τὸν ἄνθρωπον· δὲν εἶναι λόγος περὶ τεχνικοῦ ἔργου, ἀλλὰ περὶ τεχνικοῦ πνεύματος». Ἐπομένως, τὰ τεχνολογικὰ ἐπιτεύγματα ἐνσαρκώνουν τὸ «τεχνικὸ πνεῦμα», ἀποτελοῦν συνέπεια καὶ ἔκφρασή του, ἀλλὰ δὲν ταυτίζονται μὲ αὐτό.

Πρέπει νὰ σκεφθοῦμε τὸ αὐτονόητο: ὅτι καμμία τεχνολογικὴ καινοτομία καὶ ἔξελιξη δὲν εἶναι οὐδέτερη. Κάθε καινούργια τεχνολογία ἀνατρέπει τὴν προηγούμενη τάξη τῶν πραγμάτων. Δὲν ἔχει σημασία πῶς χρησιμοποιοῦμε ἔνα καινούριο μέσο. Ἀκόμα καὶ ἡ λεγόμενη «καλή» χρήση του, ἀνατρέπει τὴν ἀντίληψη τοῦ κόσμου, ποὺ εἴχαμε μέχρι ἐκείνη τὴν στιγμή. Ἡ συνείδησή μας, ἡ συμπεριφορά μας, ἡ σκέψη μας προσαρμόζονται στὶς δυνατότητες καὶ συνηθίζουν στὶς εὐκολίες ποὺ μᾶς παρέχει.

Θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κάποιος ὅτι ἡ βαθύτερη καὶ λανθάνουσα λειτουργία τῆς τεχνολογίας εἶναι νὰ κρύβει καὶ νὰ κρύβεται. Ἡ οὐσία της ἀναφέρεται στὸν σκοπὸν ποὺ ἐνέχει τὸ ἔργαλεῖο. Κάθε ἔργαλεῖο ἐμπεριέχει ἔνα σκοπὸν ποὺ ὑπαγορεύτηκε ἀπὸ τὴν ἀνάγκη γιὰ μιὰ λειτουργία. Καὶ ὁ σκοπὸς τοῦ ἔργαλείου ὑπάρχει πέρα ἀπὸ τὴν χρήση του. Ἡ ἑστίαση στὴ χρήση ἀπομακρύνει τὴν συζήτηση ἀπὸ τὴν οὐσία τῆς τεχνολογίας, ποὺ δρίζεται ἀπὸ τὴν στάση τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στὸν Θεό καὶ τὴν φύση. Ἡ χρήση δὲν ἔξαγιάζει τὸν σκοπό, ὅπως ὁ σκοπὸς δὲν ἔξαγιάζει τὸ ἔργαλεῖο (ἢ τὸ μέσον). Ἡ τεχνικὴ ὡς στάση ζωῆς δὲν εἶναι ἀπλῶς ἐπακόλουθο, ἀλλὰ καὶ παράγοντας μιᾶς ἄλλης ἀντίληψης περὶ ἀνθρωπότητας, κόσμου καὶ Θεοῦ.

Ἡ «τεχνολογικοὶ ίσηση» τοῦ ἀνθρώπινου βίου εἶναι πλέον καθολικὴ καὶ λαμβάνει διαστάσεις σωτηριολογικές, ὑπαρξιακές, ὄντολογικές. Ἡ πίστη στὴν τεχνολογικὴν πρόοδο καὶ ἡ διευκόλυνση ποὺ αὐτὴ παρέχει λαμβάνουν στὸ ἐδῶ καὶ τώρα διαστάσεις μεσσιανικοῦ χαρακτῆρα, ἀποδυναμώνοντας καὶ ὑποσκάπτοντας κάθε παραδοσιακὴν ἔκφραση θρησκευτικότητας. Μὲ βάση τὰ προαναφερθέντα, προκύπτει ἔνα κρίσιμο ἐρώτημα: Κατὰ πόσον ἀλλοιώνεται ἡ θεολογικὴ μας ταυτότητα καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ μας συνείδηση ἀπὸ τὴν μεσολάβηση τῆς τεχνολογίας;

Μία ἀπὸ τὶς ἀντινομίες τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ ἔγκειται στὸ ὅτι ἀφ’ ἐνὸς εἶναι ύλιστικὸς καὶ ἀφ’ ἑτέρου προβάλλει ἔνα ἄυλο, εἰκονικὸ μοντέλο ζωῆς. Κατὰ βάθος ὁ σύγχρονος πολιτισμός, ἀποδεσμευόμενος ἀπὸ τὴν Ὂλη, ἔξαϋλούμενος, ὑποτιμᾶ τὴν Ὂλη σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε νὰ διερωτᾶται κανεὶς μήπως ἡ Σάρκωση καθίσταται «ἄνευ νοήματος» καὶ ἡ κατὰ Χριστὸν μεταμόρφωση τῆς Ὂλης ἀνέφικτη.

Ἐνώπιον αὐτῶν τῶν περίπλοκων ζητημάτων, ἡ Ὁρθόδοξη Θεολογία μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι οἱ ἀντινομίες δὲν θὰ ἀρθοῦν ἐντὸς τῆς ιστορίας οὕτε ἐκ τῆς ιστορίας. Αὐτὴν ἡ διακήρυξη ἔχει ὀντολογικὴ ἀξία. Ἡ Θεολογία δὲν ὑπάρχει γιὰ νὰ κατηγορεῖ, νὰ ἐπιτίθεται, ἀλλὰ γιὰ νὰ διακρίνει τὰ δρια τῶν ὄντων, δπως θὰ ἔλεγε ὁ Τερτυλλιανός (*Ad Nationes, De carne Christi*, κ.ἀ.). Άκριμα καὶ τὰ ζιζάνια ἀφήνει νὰ ἀναπτύσσονται ἀνάμεσα στὶς ὑγιεῖς φύτρες. Σήμερα, καλεῖται νὰ δριοθετήσει κριτικὰ τὶς προϋποθέσεις τοῦ τεχνικοῦ πνεύματος ὡς στάσης ζωῆς, ποὺ ἀναζητεῖ τὴν λύτρωση στὸ κτιστό, καὶ νὰ ἀναγγείλει μία αὐθεντικὴ πρόταση ζωῆς σὲ ἔναν πλανήτη ποὺ κινδυνεύει μὲ δλοκληρωτικὴ καταστροφή. Καὶ ὁ θεολογικὸς λόγος τῆς Ἐκκλησίας καλεῖται, γιὰ ἀκόμη μία φορά, νὰ περισώσει καὶ νὰ ἀναδείξει τὴν ἀξία τῆς ὥλης καὶ τοῦ σώματος, «ὑπὲρ ὃν» ὁ Χριστός ἐτέχθη, «ἀπέθανε» (*Ρωμ. 5:8*) καὶ Ἀνέστη, δριοθετώντας τὴν ζωηφόρο ἀλήθεια τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.

Ἀλέξανδρος Ι. Κατσιάρας
Γραμματέας τῆς Ὁργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς



Οι Προκαθήμενοι καὶ οἱ ἐκπρόσωποι
τῶν Αὐτοκεφάλων Ὁρθοδόξων Ἑκκλησιῶν
θὰ ἀπευθύνουν χαιρετισμὸν
κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Συνεδρίου.



Στὸ ἔξωφυλλο: Λεπτομέρεια ἀπὸ εἰκαστικὴ δημιουργία
τοῦ Χρήστου Παπανικολάου. Τὸ ἔργο θὰ ἀποκαλυφθεῖ
κατὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου,
τὴν Πέμπτη 12 Ὁκτωβρίου 2023,
στὸ Ἀμφιθέατρο Νίκος Σκαλιώτας.

Τετάρτη 11 Οκτωβρίου
Ιερὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν

Τελετὴ Ἐναρξης*



Κήρυξη τῆς Ἐναρξης τῶν Ἑργασιῶν τοῦ Συνεδρίου
παρουσίᾳ

18.30-19.00

τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. Βαρθολομαίου

τῆς Α.Ε. τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας
Κατερίνας Σακελλαροπούλου

τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Τερωνύμου Β'

Προκαθημένων καὶ Ἐκπροσώπων
Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν

καὶ τῆς Πολιτικῆς καὶ Στρατιωτικῆς Ἡγεσίας

Κεντρικὴ διάλεξη:

19.00-19.30

Χρυσόστομος Σταμούλης (Καθηγητὴς Α.Π.Θ.)
Ἀπὸ τὸν ὄλικὸ στὸν ἄνιλο κόσμο: Πῶς φθάσαμε ὡς ἐδῶ;

Συντονίζει ὁ κ. Ἀλέξανδρος Κατσιάρας
Γραμματέας τῆς Ὁργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου

* Λόγῳ τοῦ περιορισμένου χώρου, στὴν Τελετὴ Ἐναρξης θὰ παραστοῦν μόνον δύο εἶδοι ἔχουν λάβει ὀνομαστικὴ πρόσκληση.

Στὶς ἑπόμενες συνεδρίες (12-14 Οκτωβρίου), ποὺ θὰ γίνουν στὸ Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν, ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη.

Πέμπτη 12 Όκτωβρίου
(Αμφιθέατρο Νίκος Σκαλκώτας)



Α΄ Συνεδρία:
Διαβάζοντας και ἐρμηνεύοντας
τὴν Πατερικὴν Παράδοσην στὶς μέρες μας

Προεδρεῖο: Σεβ. Μητρ. Νέας Σμύρνης κ. Συμεὼν
Καθ. Κωνσταντίνος Κορναράκης

09.30-09.50	Μιλτιάδης Κωνσταντίνου (Ομότιμος Καθηγητής, Α.Π.Θ.) <i>Η ἐνότητα Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης ὡς προ- ϋπόθεση ὀρθόδοξης ἐρμηνευτικῆς τῆς Βίβλου: Παραδοσιακή καὶ σύγχρονη ἐρμηνευτικὴ σὲ διάλογο</i>
09.50-10.10	π. Sergio Mainoldi (Διδάσκων, Università di Salerno) <i>Η Πατερικὴ θεολογία ἐναντι τοῦ Γνωστικισμοῦ ὡς ἐρμηνευτικὸ κλειδὶ γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ σύγχρονου μετανθρωπισμοῦ</i>
10.10-10.30	Συζήτηση
10.30-10.50	Paul L. Gavrilyuk (Καθηγητής, St. Tomas University, Minnesota) <i>Τρεῖς ἐπαναπροσεγγίσεις τῆς πατερικῆς θεολογίας κατὰ τὸν 20^ο αἰ.: Φλωρόφσκυ, Λόσσκυ καὶ Σμέμαν</i>
10.50-11.10	Paul Ladouceur (Διδάσκων, University of Toronto) <i>Πατερικὴ παράδοση καὶ παραδοσιαρχία στὴ σύγχρονη Ὁρθοδοξίᾳ</i>
11.10-11.30	Συζήτηση
	11.30-12.00 Διάλειμμα γιὰ καφὲ

Πέμπτη 12 Όκτωβρίου
(Αμφιθέατρο Νίκος Σκαλκώτας)

B' Συνεδρία:

‘Η Ὁρθόδοξη θεολογία και Ἐκκλησία
ἀπέναντι στὶς προκλήσεις τῆς Ἱστορίας:
προδικάζει τὸ παρελθὸν τὸ μέλλον;



Προεδρεῖο: Σεβ. Μητρ. Σύρου κ. Δωρόθεος
‘Ομ. Καθηγητής Γεώργιος Μαρτζέλος

Δημήτριος Ν. Μόσχος

(Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.)

‘Η Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία στὸ πνευματικὸ τοπίο
τῆς μετανεωτερικότητας

12.00-12.20

Edward Siecienski

(Καθηγητής, Stockton University)

‘Η Ἱστορία τῶν Δογμάτων ὡς οἰκουμενικὸ μέλημα

12.20-12.40

Βασίλειος Μακρίδης

(Καθηγητής, Universität Erfurt)

‘Ο Ὁρθόδοξος Χριστιανισμὸς μεταξὺ

Νεωτερικότητας και Μετανεωτερικότητας:

Κριτικὴ ἐπισκόπηση ἐνὸς πολύπλευρου θέματος

12.40-13.00

Συζήτηση

13.00-13.30

13.30-15.00 Διάλειμμα γιὰ φαγητὸ

Πέμπτη 12 Όκτωβρίου
(Αμφιθέατρο Νίκος Σκαλκώτας)



Γ' Συνεδρία:
‘Η Ὁρθόδοξη Θεολογία σήμερα

Προεδρεῖο: Σεβ. Μητρ. Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρας
Καθ. Νικόλαος Μαγγιῶρος

15.00-15.20	Elias Assaad Kattan (Καθηγητής, Münster Universität) ‘Ορθόδοξη θεολογία καὶ φιλοσοφικὴ ἔρμηνευτική: μιὰ σχέση προβληματική;
15.20-15.40	Χαράλαμπος Βέντης (Αναπληρωτής Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.) ‘Ορθοδοξία καὶ ἀναστοχαστικὴ σκέψη: ἔνα ἀπόκρονο μὰ ἐφικτὸ θεολογικὸ τόλμημα
15.40-16.00	Στυλιανός Τσομπανίδης (Καθηγητής, Α.Π.Θ.) ‘Η ἀναγκαιότητα τῆς σάρκωσης: ‘Η συμβολὴ τῆς ὁρθόδοξης θεολογίας στὴν οἰκουμενικὴ πορεία γιὰ μιὰ δίκαιη καὶ βιώσιμη κοινωνία
16.00-16.30	Συζήτηση

16.30-17.00 Διάλειμμα γιὰ καφὲ

Πέμπτη 12 Όκτωβρίου
(Αμφιθέατρο Νίκος Σκαλκώτας)

Δέσμοι:
· Η Θεία Λατρεία
στήν ἐποχὴ τῆς φηφιακῆς πραγματικότητας



Προεδρεῖο: Σεβ. Μητρ. Κίτρους κ. Γεώργιος
Καθ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς

Basilios Groen

17.00-17.20

(Όμότιμος Καθηγητής, University of Graz)
Διαδραστικὸ δίκτυο 2.0 καὶ ἡ «κάτωθεν λατρεία»

Πανιερο. Ἐπίσκοπος Δυτ. Ἀμερικῆς, κ. Μάξιμος
(Καθηγητής, Θεολογικὴ Σχολὴ Τιμίου Σταυροῦ, Βοστόνη)
Εἰκονικὴ ἐπικοινωνία καὶ ἡ ἀλήθεια τῆς ὑπαρξῆς

17.20-17.40

π. Στέφανος Αλεξόπουλος

17.40-18.00

(Αναπλ.Καθηγητής, Catholic University of America)
Ἡ θεία λατρεία μεταξὺ θεολογίας, εύσεβειας
καὶ φηφιακῆς πραγματικότητας:
μερικές σκέψεις καὶ προβληματισμοί

Συζήτηση

18.00-18.30

Μουσικὴ Ἐκδήλωση

(Αἴθουσα Ἀλεξάνδρα Τριάντη)

«Γιὰ τὴν Οἰκουμένη»

19.00

Συναυλία παραδοσιακῶν τραγουδιῶν
διασκευασμένων γιὰ συμφωνικὴ ὁρχήστρα καὶ χορωδία,
σὲ πρώτη παγκόσμια ἐκτέλεση

Πέμπτη 12 Όκτωβρίου
(Αίθουσα Άλεξάνδρα Τριάντη)



«Για τὴν Οἰκουμένη»

Η παραδοσιακή μουσική τῆς Έλλάδος προσεγγίζεται σὲ σύζευξη μὲ τὶς μουσικὲς κουλτοῦρες τῶν ἄλλων χωρῶν, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ παραδοσιακή μας μουσικὴ νὰ προβάλλεται καὶ μὲ αὐτὸν τὸν εἰδικὸ τρόπο ὃντα τὴν οἰκουμένην. Διατηρήθηκαν οἱ μελωδικὲς γραμμὲς τῶν παραδοσιακῶν τραγουδιῶν, ἐντασσόμενες σὲ μία ἴδιαίτερη ἐνορχήστρωση γιὰ συμφωνικὴ ὁρχήστρα μὲ συμμετοχὴ παραδοσιακῶν ὀργάνων, ἐγχώριων καὶ μή. Μέσα ἀπὸ τὶς ὑπέροχες μελωδίες τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς παράδοσης θὰ ἀναδυθεῖ ἔνας περίτεχνος συνδυασμὸς ἀπὸ μουσικὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, δπως, ἡ συγγένεια τῆς πεντατονικῆς τῆς Ἡπείρου μὲ αὐτὴν τῆς Κίνας, τῆς Ἀσίας γενικότερα, καὶ τῆς τζάζ μουσικῆς.

Έρμηνεία – Διασκευὲς παραδοσιακῶν τραγουδιῶν:
Εύάγγελος Γιαμούρης, Διεθνὴς τενόρος καὶ μουσικὸς παραγωγὸς¹
Διεύθυνση Ὁρχήστρας: Δρ Εύσταθιος Αρβανίτης
Ένορχήστρωση: Όρέστης Ζαφειρόπουλος

Εἰδικὸς προσκεκλημένος ὁ διάσημος καλλιτέχνης
Alain Lefèvre, International pianist

Συμμετέχει:
Ο τενόρος **Awn Maarouf**

Συνοδεύουν οἱ ὁρχῆστρες:
Academica Orchestra
Eutechnian Ecumenical Orchestra
Underground Orchestra

Χορωδίες:
Μεικτή Χορωδία "Ambitus" Λεοντείου Σχολῆς Νέας Σμύρνης.
Διδασκαλία – Διεύθυνση Χορωδίας: Κατερίνα Βασιλικοῦ
Μικτή Χορωδία Δήμου Κηφισιᾶς.
Διδασκαλία – Διεύθυνση Χορωδίας: Θανάσης Αρβανίτης

**Παρασκευή 13 Όκτωβρίου
(Αμφιθέατρο Νίκος Σκαλκώτας)**

Ε΄ Συνεδρία:
“Ενας καινούργιος «Φηφιακός» κόσμος:
ποῦ εἶναι τὸ καλὸν λίαν; (Ι)



Προεδρεῖο: Σεβ. Μητρ. Νέας Ιωνίας κ. Γαβριὴλ
Καθ. Ἐμμανουὴλ Καραγεωργούδης

**Σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου καὶ Ἅγιου Βλασίου
κ. Τερόθεος**

‘Ο θεολογικὸς λόγος ἀνάμεσα
στὴν ἄντλη πραγματικότητα καὶ τὸν ψιλὸν

09.30-09.50

Κωνσταντῖνος Πέτσιος

(Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

‘Η θέαση τοῦ κόσμου ὡς ὑπάρχη;
πρὸς μιὰ νέα μετα-φυσική;

09.50-10.10

π. Brandon Gallaher

(Αναπληρωτής Καθηγητής, Exeter University)

Θεανθρωπισμὸς καὶ ἀνθρωποθεῖσμός:

Μιὰ Ὁρθόδοξη ἀπάντηση στὸν μετανθρωπισμὸν

10.10-10.30

Συζήτηση

10.30-11.00

11.00-11.30 Διάλειμμα γιὰ καφὲ

Παρασκευή 13 Όκτωβρίου
(Αμφιθέατρο Νίκος Σκαλκώτας)



Στ΄ Συνεδρία:
Τό «κατ’ εἰκόνα» στὴν ἐποχὴ τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης
καὶ τῆς φηφιακῆς τεχνολογίας

Προεδρεῖο: Σεβ. Μητρ. Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος
Άναπλ. Καθηγητὴς Νικόλαος Ξιώνης

11.30-11.50 **Παναγιώτης Χριστιανός**
(Αναπληρωτὴς Καθηγητής, Παν. Κύπρου)
Ίσχυς, τεχνητὴ νοημοσύνη καὶ ἀπόφαση

11.50-12.10 **Τέλης Τύμπας**
(Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.)
Τεχνολογία, Καπιταλισμός, Ιστορία:
‘Ο ἀσύγαστος πόθος μιᾶς τεχνητῆς νοημοσύνης,
τὰ συσσωρευόμενα πάθη τῶν πλασμάτων
τῆς φύσης

12.10-12.30 **Συζήτηση**

12.30-12.50 **Χαράλαμπος Τσέκερης**
(Ερευνητὴς Β', Ε.Κ.Κ.Ε.)
‘Ο ἀνθρώπινος ἔαυτὸς στὴ δίνη
τῆς φηφιακῆς πραγματικότητας

12.50-13.10 **Mariyan Stoyadinov**
(Άναπλ. Καθηγητής, University of Veliko Tarnovo)
Τεχνολογία καὶ ἀλλοτρίωση

13.10-13.30 **Συζήτηση**

13.30-15.00 Διάλειμμα γιὰ φαγητὸ

Παρασκευή 13 Όκτωβρίου
(Αμφιθέατρο Νίκος Σκαλκώτας)

Ζ' Συνεδρία:

Έκκλησιολογικές προκλήσεις του μετανεωτερικού κόσμου



Προεδρεύοντας:
Σεβ. Μητρ. Λαρίσης κ. Ιερώνυμος
Όμ. Καθηγητής Βλάσιος Φειδᾶς

π. Cyril Hovorun

(Καθηγητής, Stockholm University)

Πρόταση για μια Έκκλησιολογία του μέλλοντος

15.00-15.20

π. Radu Bordeianu

(Άναπληρωτής Καθηγητής, Duquesne University)

Έμπειρη Έκκλησιολογία στήν ψηφιακή έποχή

15.20-15.40

Συζήτηση

15.40-16.00

David Heith-Stade

(Διδάσκων, Universität Wien)

Πέρα ὀπ' τὴν Αὐτοκεφαλία: Πρότυπα τοπικῆς

έκκλησίας στήν κανονική παράδοση

για τὴν μετανεωτερική έποχή

16.00-16.20

Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Γρηγόριος

(Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.)

Η έξω-κοσμική φανέρωση

μιᾶς ἄυλης πραγματικότητας

στήν ἔνυλη και ἄυλη μετα-γεωτερικότητα

16.20-16.40

Συζήτηση

16.40-17.00

17.00-17.30 Διάλειμμα γιὰ καφὲ

Παρασκευή 13 Όκτωβρίου
(Αμφιθέατρο Νίκος Σκαλκώτας)



Η΄ Συνεδρία:
“Ενας καινούργιος «ψηφιακός» κόσμος:
ποῦ είναι τὸ καλὸ λίαν; (II)

Προεδρεῖο: Σεβ. Μητρ. Λαγκαδᾶ κ. Πλάτων
Καθηγητής Άποστολος Κραλίδης

17.30-17.50	Χρῆστος Τερέζης (πρ. Καθηγητής, Παν. Πατρῶν) “Οροι ἀνάγνωσης τῶν ἀλλοτριωτικῶν παρεμβάσεων τῆς σύγχρονης τεχνολογίας στὸν προσωπικὸ καὶ στὸν συλλογικὸ βίο κατὰ τὸν Jean Francois Lyotard
17.50-18.10	Σεβ. Μητροπολίτης Κρήνης κ. Κύριλλος (Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.) Εἰκονικὴ καὶ ψηφιακὴ πραγματικότητα στὶς ὄλλες θρησκείες
18.10-18.30	Συζήτηση
18.30-18.50	Στέφανος Ζαφειρίου (Καθηγητής, Imperial College, London) Σκέψεις πάνω στὶς Μεταφυσικές, Φιλοσοφικὲς καὶ Θεολογικὲς καταβολὲς τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης
18.50-19.10	Καλλιόπη Ρηγοπούλου (Ομότιμη Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.) Τέχνη, τεχνολογία καὶ εἰκόνα
19.10-19.30	Συζήτηση

Σάββατο 14 Όκτωβρίου
(Αμφιθέατρο Νίκος Σκαλκώτας)

Ειδική Διάλεξη



Προεδρεῖο: Καθηγ. Κίρκη Κεφαλέα

π. Νικόλαος Λουδοβίκος

(Καθηγητής, Παν. Ιωαννίνων)

‘Ο Τεχνο-πίθηκος καὶ ἡ Ἀλήθεια:

εἶναι δυνατὴ μιὰ σύγχρονη ἔρμηνευτικὴ
τῆς Ὁρθόδοξης θεολογίας;

09.15-09.45

Συζήτηση

09.45-09.55

10.00-14.00 Άνακοινώσεις σε Παράλληλες Συνεδρίες
(Τὸ Πρόγραμμα τῶν Άνακοινώσεων στὴ σελ. 23)

14.00-15.30 Διάλειμμα γιὰ φαγητὸ

**Σάββατο 14 Όκτωβρίου
(Αμφιθέατρο Νίκος Σκαλκώτας)**



Θέοντος Αγίου Ιωάννου
Θεολογικού Πανεπιστημίου
Θεολογικής Σχολής
Θεολογικού Πανεπιστημίου
Θεολογικής Σχολής
Θεολογικού Πανεπιστημίου

Προεδρεῖο: Σεβ. Μητρ. Μάνης κ. Χρυσόστομος
Άναπλ. Καθηγητής Χρῆστος Καραγιάννης

15.30-15.50 | Gayle Woloschak

(Καθηγήτρια, Zygon Center for Religion and Science)
Πίστη, έπιστημη και μυστήριο
στήν Όρθοδοξη Εκκλησία

15.50-16.10 | Χρῆστος Χριστοδούλου

(Έπικουρος Καθηγητής, Ε.Μ.Π.)
Είναι ή έπιστημη ούδετερη;

16.10-16.30 | Βασίλης Καραποστόλης

(Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.)
Όταν ή συνείδηση δελεάζεται από τὴν ὅραση

16.30-17.00 | Συζήτηση

17.00-17.30 Διάλειμμα γιὰ καφὲ

**Σάββατο 14 Όκτωβρίου
(Αμφιθέατρο Νίκος Σκαλκώτας)**

I' Συνεδρία:

Η θεολογία μπροστά στὰ όντολογικὰ
καὶ ἡθικὰ διλήμματα τῆς τεχνολογίας



Προεδρεῖο: Σεβ. Μητρ. Μαρωνείας κ. Παντελεήμων
Αναπλ. Καθηγήτρια Βασιλικὴ Σταθοκώστα

Θεοφάνης Τάσης (Διδάσκων, Alpen-Andria Universität) <i>Τεχνητὴ νοημοσύνη καὶ ἀνθρώπινες ἀξίες</i>	17.30-17.50
Σταυρούλα Τσινόρεμα (Καθηγήτρια, Παν. Κρήτης) <i>Τπάρχουν καὶ γιατί πρέπει νὰ ὑπάρχουν ἡθικὰ ὅρια στὴ χρήση τῶν ἐπιστημονικῶν ἐπιτευγμάτων καὶ τῶν τεχνολογιῶν;</i>	17.50-18.10
Συζήτηση	18.10-18.30
Δημήτρης Μπεκριδάκης (ΜΑ Θρησκειολογίας, Ε.Κ.Π.Α.) <i>Deus ex machina: Θρησκεία καὶ Θεολογία στὴν ἐποχὴ τοῦ Deus Technologicus</i>	18.30-18.50
Ζαμπία Άγριμάκη (Δρ Νεοελ. Φιλολογίας, Παν. Κρήτης) <i>Πέρα ἀπὸ τὴν καλὴ καὶ τὴν κακὴ χρήση: Ἡ «αύτοεκπληρούμενη προφητεία» (;) τῶν ἀφηγήσεων ἐπιστημονικῆς φαντασίας</i>	18.50-19.10
Συζήτηση	19.10-19.30
Καταληκτήρια τοποθέτηση ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ τοῦ Κλάδου Ἐκδόσεων Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ὡρεῶν κ. Φιλόθεο	

Κυριακὴ 15 Ὁκτωβρίου

07.00-10.30

Θεία Λειτουργία

στὸν

Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀθηνῶν



Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ ὑπάρξει ἔενάγηση
γιὰ τοὺς ὁμιλητὲς τοῦ συνεδρίου
στὸ Κειμηλιαρχεῖο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
ἀπὸ τὸν πρωτοπρεσβύτερο π. Θωμᾶ Συνοδιγὸ

Σάββατο 14 Όκτωβρίου
Παράλληλες Συνεδρίες (Α΄, 10.15-12.00)

Πρόγραμμα Παράλληλων Συνεδριῶν

Πρόεδρος: Jelisei Heikkilä, Δρ Θεολογίας ‘Ορθόδοξη Εκκλησία της Φινλανδίας	Αίθουσα MS 3.2
Θεόφιλος Ἀμπατζίδης (Δρ Θεολογίας) Τὸ αἴτημα τῆς ἀνθρώπινης ἀναβάθμισης ὡς πρόκληση τῆς Χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας	10.15-10.35
Ἀχιλλέας Δελλόπουλος (Δρ Θεολογίας) ‘Ο σύγχρονος ἀνθρωπος δχι ὡς μετα-ἀνθρωπος ἀλλὰ ὡς κατὰ φύσιν ἀνθρωπος ἐν Χριστῷ: Ἡ συμβολὴ τῆς Ὁρθόδοξης Θεολογίας	10.35-10.55
Δημήτριος Χοϊλούς (Δρ Θεολογίας) «Δεῦτε οἰκοδομήσωμεν ἔσαντοῖς πόλιν καὶ πύργον, οὗ ἔσται ἡ κεφαλὴ ἔως τοῦ οὐρανοῦ»: Τεχνητὴ Νοημοσύνη καὶ πρόσωπο: ἔξελιξη ἢ ὅβρις;	10.55-11.15
Γεώργιος Κουννούσιης (Ε.ΔΙ.Π., Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Ἑκκλησίας τῆς Κύπρου) ‘Ο νεωτερικὸς ἀνθρωπος στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ: ἀνώνυμο ἄτομο ἢ ἐπώνυμο πρόσωπο; Συζήτηση	11.15-11.35 11.35-12.00
Πρόεδρος: Νικόλαος Ἐμμ. Τζιράκης ‘Ομότιμος Καθηγητὴς Ε.Κ.Π.Α.	Αίθουσα MS 3.3
Παναγιώτης Θωμᾶς (Δρ Θεολογίας) Ἀπὸ τὸ ἄυλο τῆς διαμεσολαβημένης ἐπικοινωνίας στὴν ψυχοσωματικὴ μέθεξη. Νύξεις γιὰ τὴ σημαντικότητα τῆς ἐνσάρκωσης στὸν σύγχρονο πολιτισμὸ	10.15-10.35

Σάββατο 14 Όκτωβρίου
Παράλληλες Συνεδρίες (Α΄, 10.15-12.00)

10.35-10.55	<p>Διονύσιος Σκλήρης (Δρ Έλληνικῶν Σπουδῶν) Συνείδηση, σωματικότητα και νοημοσύνη στὴν ἐποχὴ τοῦ Διαδικτύου τῶν πραγμάτων και τῶν σωμάτων</p>
10.55-11.15	<p>Ιωάννης Κουτσοσίμος (Δρ Θεολογίας) ‘Ο χρόνος τοῦ ἀνθρώπου, δ «τόπος» τοῦ Θεανθρώπου</p>
11.15-11.35	<p>Σπυρίδων Βουγιουκλάκης (Δρ Θεολογίας) Ἡ Τεχνητὴ Νοημοσύνη ἀπέναντι στὴν ὁρθόδοξη προσέγγιση τῆς ἔννοιας τοῦ προσώπου</p>
11.35-12.00	Συζήτηση
Αἴθουσα MS 3.4	Πρόεδρος: π. Ἀρίσταρχος Γκρέκας Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Ε.Κ.Π.Α
10.15-10.35	<p>Κων. Κωτσιόπουλος (Καθηγητής, ΑΠΘ) Πολλαπλῇ Νεωτερικότητα; Ὑστερη Νεωτερικότητα ἢ Μετανεωτερικότητα; Κοινωνιολογικὲς και θεολογικὲς ἀμφισημίες</p>
10.35-10.55	<p>Κερασένια Παπαλεξίου (Ε.ΔΙ.Π, Ε.Κ.Π.Α.) Ἡ ἔντεχνος σοφία τῆς Ἀθηνᾶς στὸν μῦθο τοῦ Προμηθέα VS τεχνικὸ πνεῦμα τῆς ὕστερης Νεωτερικότητας</p>
10.55-11.15	<p>Κωνσταντῖνος Σιώμος (Δρ Ἱατρικῆς) Τεχνολογίες τοῦ μέλλοντος και οἱ ἐπιδράσεις τους στὴν κοινωνία και τὴν ἀνθρώπινη συμπεριφορὰ</p>
11.15-11.35	<p>Ιωάννης Ξυδάκης (Δρ Θεολογίας) Θρησκεία και νεομυθολογικοὶ κόσμοι στὰ βιντεοπαιχνίδια</p>
11.35-12.00	Συζήτηση

Σάββατο 14 Όκτωβρίου
Παράλληλες Συνεδρίες (Α΄, 10.15-12.00)

Πρόεδρος: Άθανάσιος Καφάλης
Καθηγητής Α.Ε.Α.Α.

Αίθουσα MS II

Βασίλειος Τσίγκος (Καθηγητής, Α.Π.Θ.) ‘Ο ἄνθρωπος ως «ὅλον» στὴν ὁρθόδοξη θεολογία καὶ ζωὴ (ἀπάντηση στὶς προκλήσεις τῆς φηφιακῆς ἐποχῆς)	10.15-10.35
Βασίλειος Χριστοδουλάκης (Δρ Νομικῆς) Γενετικὰ σχεδιασμένη σωτηρία;	10.35-10.55
Μαρία Παζάρσκη (Ε.ΔΙ.Π, Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν) ‘Ο ἄνθρωπος ως δημιούργημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Τεχνητὴ Νοημοσύνη	10.55-11.15
Σταῦρος Φωτίου (Δρ Θεολογίας) Μία ἐκκλησιακὴ δυστοπία: τὸ ἐνδεχόμενο μιᾶς φηφιακῆς ἐκκλησίας	11.15-11.35
Συζήτηση	11.35-12.00

Πρόεδρος: Άθανάσιος Β. Γλάρος
Αναπλ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Άμφιθέατρο
Νίκος Σκαλκώτας

Γεώργιος Στείρης (Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.) Οἱ ἀνθρωπολογικὲς προκλήσεις τοῦ μετανθρωπισμοῦ	10.30-10.50
Τιώννης Μαστρογεωργίου (Εἰδ. Γραμ. Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμοῦ, Πρ. τῆς Κυβέρνησης) Τεχνητὴ νοημοσύνη καὶ Ἀνθρωπος, μιὰ ἀπόπειρα κατανόησης	10.50-11.10

Σάββατο 14 Όκτωβρίου
Παράλληλες Συνεδρίες (Β' 12.30-14.00)

11.10-11.30	Δημήτριος Ὁρφανίδης (Πρόεδρος Ἐφετῶν Αθηνῶν) <i>Homo sapiens ἢ cyborg sapiens; Τέταρτη Βιομηχανικὴ ἢ Πρώτη Βιοτεχνολογικὴ «Ἐπανάσταση»; ἀποσαφήνιση μίας νέας μυθολογίας</i>
11.30-12.00	Συζήτηση
12.00-12.30 Διάλειμμα γιὰ καφὲ	

Άμφιθέατρο
Νίκος Σκαλκώτας

Πρόεδρος: Γεώργιος Ν. Φίλιας
Καθηγητὴς Ε.Κ.Π.Α.

12.30-12.50	Σεβ. Μητρ. Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος <i>Τεχνητὴ Νοημοσύνη (ChatGPT): Βιοηθικοὶ καὶ θεολογικοὶ προβληματισμοὶ</i>
12.50-13.10	Κωνσταντῖνος Μπελέζος (Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.) <i>Συζητώντας μὲ μιὰ μηχανὴ τεχνητῆς νοημοσύνης περὶ Ὀρθοδόξου Θεολογίας</i>
13.10-13.30	Ἀπόστολος Νικολαΐδης (Ομότ. Καθηγητὴς Ε.Κ.Π.Α.) <i>Ἡ σύγχρονη τεχνολογία ὡς θρησκευτικὸ ὑποκατάστατο</i>
13.30-14.00	Συζήτηση

Σάββατο 14 Οκτωβρίου
Παράλληλες Συνεδρίες (B' 12.30-14.00)

Πρόεδρος: π. Δημήτριος Μπαθρέλλος
‘Επισκέπτης Καθηγητής Παν. Emory

Αίθουσα MS 3.2

<p>Άντωνης Σμυρναῖος (Καθηγητής, Παν. Θεσσαλίας) ‘Επιστημονικὸ φαντασιακὸ καὶ Ὀρθόδοξη Θεολογία: σύγκλιση, συνοδοιπορία ἢ ἀντίστιξη;</p> <p>π. Ἀμφιλόχιος Μῆλτος (Δρ Ιστορίας καὶ Θεολογίας) ‘Η πραγμάτωση τῆς Ἐκκλησίας στὴν ἐποχὴ τῆς ἀυλης πραγματικότητας</p> <p>Τριαντάφυλλος Μπολτέτσος (Δρ Θεολογίας) ‘Η ποιμαντικὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴν Ὅστερη Νεωτερικότητα</p> <p>Μάκης Ἄνδρονόπουλος (Δημοσιογράφος–Συγγραφέας) ‘Η ἀθέατη πλευρὰ τῆς τεχνολογίας στὸν δημόσιο χῶρο καὶ ἡ συσκότιση τῆς δημοκρατίας. ‘Ο ρόλος τῆς Ἐκκλησίας στὴν ἐποχὴ τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης</p>	12.30-12.50 12.50-13.10 13.10-13.30 13.30-13.50
<p>Συζήτηση</p>	13.50-14.00

Πρόεδρος: π. Παντελεήμων Τσορμπατζόγλου
Δρ Βυζαντινολογίας

Αίθουσα MS 3.3

<p>Πέτρος Παναγιωτόπουλος (Ἐπίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ.) Θεολογικοὶ καὶ φιλοσοφικοὶ προβληματισμοὶ γιὰ τὴ χρήση φηφιακῶν τεχνολογιῶν στὸ ἐνοριακὸ περιβάλλον</p>	12.30-12.50
--	--------------------

Σάββατο 14 Όκτωβρίου
Παράλληλες Συνεδρίες (Β' 12.30-14.00)

12.50-13.10	‘Αντώνης Τουλούμης (Δρ Αρχιτεκτονικής) - Κατερίνα Μιχαλοπούλου (Δρ Αρχιτεκτονικής) ‘Η Όρθόδοξη λατρευτική έμπειρια: Συνάντηση της χωρικής και χρονικής διάστασης της σωματικότητας με τὴν ἄυλη πραγματικότητα
13.10-13.30	Βικτωρία Παντερῆ (Δρ Θεολογίας) ‘Η ἐπαναφορὰ τῶν κεκοιμημένων στὴν εἰκονική- ψηφιακή ζωὴ ὡς «ψυχοσωματικὴ Ἀνάσταση»
13.30-14.00	Συζήτηση

Αἴθουσα MS 3.4

Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριαζῆς
Δρ Ιατρικῆς

12.30-12.50	Γεώργιος Παναγόπουλος (Καθηγητὴς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν) Ρωσικὸς «κοσμισμός» καὶ σύγχρονος «διανθρω- πισμός» (transhumanism): ‘Η δυστοπικὴ ἐσχατολογία τοῦ N.Φ. Φιοντόροφ (1828-1903) καὶ ἡ σύγχρονη φουτουριστικὴ τεχνολατρία ὑπὸ ὀρθόδοξο θεολογικὸ πρίσμα
12.50-13.10	Δημήτριος Ούλης (Δρ. Θεολογίας) «‘Οχι χωρὶς τὸ κινητό μου»: Προλεγόμενα σὲ μιὰ ἐπικοινωνιακὴ θεολογικὴ ἀνθρωπολογία
13.10-13.30	π. Αύγουστίνος Μπαϊραχτάρης (Ἀναπλ. Καθηγητὴς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης) Μετα-νεωτερικότητα, τεχνολογικὴ ἔξελιξη καὶ σύγχρονος ἀνθρωπος: ἡ πτώση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου καὶ ἡ ἀνοδος τῆς ἔξατομικευμένης ἰδιωτικότητας
13.30-14.00	Συζήτηση

Σάββατο 14 Οκτωβρίου
Παράλληλες Συνεδρίες (Β' 12.30-14.00)

Πρόεδρος: Ἐμμανουὴλ Δουνδουλάκης
Καθηγητής Πατριαρχικῆς Α.Ε.Α.Κ.

Αίθουσα MS II

Άννα Κόλτσιου-Νικήτα (Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.)

12.30-12.50

*Τὰ κείμενα τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας
σὲ φηφιακὴ μορφή: Συνέπειες, προκλήσεις,
προβληματισμοὶ*

Μαντώ Μαλάμου (Δρ Συγκριτικῆς Φιλολογίας)

12.50-13.10

*Μὲ τὸ δαχτυλίδι τοῦ Γύγη στὴ δύσκολη ἐφηβεία
τοῦ 21^{ου} αἰῶνα: Συνέπειες τῆς τεχνολογικῆς
προόδου στὴν εὐεπηρέαστη ἐφηβεία*

Ειρήνη Χριστινάκη (Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.)

13.10-13.30

*Τὰ δύο μανιφέστα τῆς Βιέννης (1929, 2019)
καὶ τὸ ζήτημα τῆς ρομποτομορφικῆς
συμπεριφορᾶς*

Συζήτηση

13.30-14.00

14.00-15.30 Διάλειμμα γιὰ φαγητὸ



π. Radu Bordeianu. Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς στὸ Duquesne University στὸ Pittsburgh τῶν ΗΠΑ. Τὸ ἔρευνητικό του ἐνδιαφέρον ἐστιάζει στὶς οἰκουμενικὲς ἐκκλησιολογίες. Διετέλεσε πρόεδρος τῆς Orthodox Theological Society of America καὶ εἶναι μέλος τῆς Βορειο-αμερικανικῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου Ὁρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν (τοῦ ἐπίσημου διαλόγου τῶν δύο Ἐκκλησιῶν γιὰ τὶς ΗΠΑ καὶ τὸν Καναδᾶ). Ἐχει γράψει τὶς μονογραφίες *Icon of the Kingdom of God: An Orthodox Ecclesiology* (2023) καὶ *Dumitru Staniloae: An Ecumenical Ecclesiology* (2011) καὶ ἐπιμεληθεῖ τὸν συλλογικὸ τόμο *It is the Spirit Who Gives Life: New Directions in Pneumatology* (2022).

π. Brandon Gallaher. Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Συστηματικῆς Θεολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Exeter (Devon, Ἡνωμένο Βασίλειο). Ἡ πρόσφατη ἔρευνά του ἐπικεντρώνεται στὴν Ὁρθοδοξίᾳ καὶ τὴν νεωτερικότητα, τὴν συγκριτικὴ θεολογία, τὴν πολιτικὴ θεολογία καὶ τὴν ἐκκλησιολογία τοῦ Σεργίου Μπουλγκάκωφ. Υπηρετεῖ ὡς ἱερέας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρετανίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Στὶς δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται: *Freedom and Necessity in Modern Trinitarian Theology* (2016), *The Patristic Witness of Georges Florovsky: Essential Theological Writings* [σὲ συνεπιμέλεια μὲ τὸν Paul Ladouceur] (2019) καὶ *The Living Christ: The Theological Legacy of Georges Florovsky* [σὲ συνεπιμέλεια μὲ τὸν π. Ἰωάννη Χρυσαυγῆ] (2021).

Paul L. Gavrilyuk. Ὁρθόδοξος θεολόγος καὶ ἴστορικός, Δρ τῆς Πατρολογίας (Παν. Southern Methodist στὸ Ντάλας τοῦ Τέξας). Κατέχει τὴν ἔδρα Θεολογίας καὶ Φιλοσοφίας «Θωμᾶς Ἀκινάτης» στὸ Τμ. Θεολογίας τοῦ Παν. τοῦ Ἅγιου Θωμᾶ (Σαὶν Πόλ, Μιννεσότα, ΗΠΑ). Εἰδικεύεται στὴν ἑλληνικὴ πατρολογία καὶ τὴν σύγχρονη ὁρθόδοξη θεολογία. Στοὺς τομεῖς ἐνδιαφέροντός του περιλαμβάνονται ἐπίσης ἡ φιλοσοφία τῆς θρησκείας, οἱ λειτουργικές σπουδές καὶ οἱ οἰκουμενικές σπουδές. Στὶς δημοσιεύσεις, ποὺ ἔχουν μεταφραστεῖ σὲ δέκα γλώσσες, περιλαμβάνονται: Ὁ πόνος τοῦ ἀκατάληπτου Θεοῦ: Ἡ διαλεκτικὴ τῆς πατερικῆς σκέψης (2004), καὶ Ὁ Γεώργιος Φλωρόφσκυ καὶ ἡ ρωσικὴ θρησκευτικὴ ἀναγέννηση (2013).

Basilius Jacobus Bert Groen. Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Λειτουργικῆς καὶ Μυστηριακῆς Θεολογίας στὸ Παν. τοῦ Γκράτζ στὴν Αὐστρία. Κατεῖχε τὴν ἔδρα τῆς UNESCO γιὰ τὸν διαπολιτισμικὸ καὶ διαθρησκειακὸ διάλογο στὴ Νοτιοανατολικὴ Εὐρώπη. Εἶναι ἐπισκέπτης καθηγητὴς στὸ Pontificio Istituto Orientale τῆς Ρώμης καὶ στὸ Καθολικὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Leuven.

David Heith-Stade. Πτυχιοῦχος Θρησκειολογίας, κάτοχος μεταπτυχιακοῦ τίτλου εἰδίκευσης στὴ Θεολογία (Παν. τῆς Uppsala, Σουηδία) καὶ Δρ Θεολο-

Σύντομα Βιογραφικά τῶν Προσκεκλημένων Ὁμιλητῶν



γίας (Παν. τοῦ Lund, Σουηδία). Στὴ διδακτορική του διατριβὴ πραγματεύεται τὴ θεολογία τῶν κανόνων στὸ Πηδάλιον τοῦ Ἅγ. Νικοδήμου τοῦ Ἅγιορείτου. Ἐργάζεται ὡς μεταδιδακτορικὸς βοηθὸς Ἀνατολικῶν Χριστιανικῶν Σπουδῶν καὶ Ὁρθόδοξης Θεολογίας στὸ Παν. τῆς Βιέννης, ὅπου διδάσκει σὲ προπτυχιακὰ καὶ μεταπτυχιακὰ προγράμματα Ὁρθόδοξης θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης. Τὰ κύρια ἔρευνητικά του ἐνδιαφέροντα ἀφοροῦν τὸ Ὁρθόδοξο Κανονικὸ Δίκαιο καὶ τὴ μεταβυζαντινὴ Ὁρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ ἴστορια.

Άρχιμ. Cyril Hovorun. Καθηγητὴς ἐκκλησιολογίας, Διεθνῶν Σχέσεων καὶ Οἰκουμενικοῦ Διαλόγου στὸ Sankt Ignatios College τοῦ University College τῆς Στοκχόλμης καὶ διευθυντὴς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἰνστιτούτου Huffington στὸ Παν. Loyola Marymount (Λόδς Ἀντζελες, ΗΠΑ). Ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Κιέβου καὶ τοῦ E.K.P.A., δοκολήρωσε τίς διδακτορικές του σπουδὲς στὸ Παν. τοῦ Durham ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ π. Andrew Louth. Εἶναι διεθνὴς ἔταῖρος στὸ Chester Ronning Centre for the Study of Religion and Public Life στὸ Παν. τῆς Ἀλμπέρτα (Καναδᾶς) καὶ ἐπισκέπτης καθηγητὴς στὸ Ποντιφικὸ Γρηγοριανὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ρώμης.

Assaad Elias Kattan. Δρ Θεολογίας (Παν. τοῦ Marburg, Γερμανία), ἀπὸ τὸ 2005 κατέχει τὴν Ἐδρα Ὁρθόδοξης Θεολογίας στὸ Κέντρο Θρησκειολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Παν. τοῦ Münster. Σπούδασε Θεολογία στὸ Μπαλαμάντ, στὴ Θεσσαλονίκη καὶ στὸ Erlangen τῆς Γερμανίας. Στὶς δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται: *Verleiblichung und Synergie: Grundzüge der Bibelhermeneutik bei Maximus Confessor* (2003), *Thinking Modernity: Towards A Reconfiguration of the Relationship Between Orthodox Theology and Modern Culture* (2010), *Der Streit um das Filioque: Historische, ökumenische und dogmatische Perspektiven 1200 Jahre nach der Aachener Synode* (2011), *Jenseits der Tradition. Tradition und Traditionskritik in Judentum, Christentum und Islam* (2015), *Exegetical Crossroads: Understanding Scriptures in Judaism, Christianity and Islam in the Pre-Modern Orient* (2018), καὶ *Mit zur Sonne blickenden Augen: Texte zum libanesischen Aufstand vom 17. Oktober 2019* (2020).

Paul Ladouceur. Διδάσκων στὴν Ὁρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολή τοῦ Trinity College στὸ Παν. τοῦ Toronto καθὼς καὶ στὸ Τμ. Θεολογίας καὶ Θρησκειολογίας τοῦ Παν. Laval (Κεμπέκ, Καναδᾶς). Ἐχει δημοσιεύσει σημαντικὸ ἀριθμὸ μελετῶν στὴν ἀγγλικὴ καὶ γαλλικὴ γλῶσσα σχετικὰ μὲ τὴ σύγχρονη Ὁρθόδοξη θεολογία, τὴν ἐκκλησιολογία, τὴν οἰκουμενικὴ κίνηση καὶ τὴν πνευματικότητα. Οἱ πιὸ πρόφατες εἶναι τὸ βιβλίο *Modern Orthodox Theology* (2019) καὶ ὁ τόμος *The Patristic Witness of Georges Florovsky: Essential Theological Writings* [σὲ συνεπιμέλεια μὲ τὸν Brandon Gallager] (2019). Τὰ τρέχοντα ἔρευνητικά του ἐνδιαφέροντα ἀφοροῦν τὸν π. Σέργιο Μπουλγκάκωφ, τὴ συγκριτικὴ θεολογία καὶ τὴ σύγχρονη Ὁρθόδοξη πνευματικότητα.



πρωτ. **Sergio Ernesto Mainoldi.** Κληρικὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὑπεύθυνος θεμάτων θρησκευτικῆς καὶ θεολογικῆς ἐκπαίδευσης. Κάτοχος διδακτορικοῦ τίτλου σπουδῶν στὴ Φιλοσοφία, τὴν Ἐπιστήμην καὶ τὸν Πολιτισμὸν τῆς Ὑστερης Ἀρχαιότητας, τοῦ Μεσαίωνα καὶ τῆς Ἀναγέννησης (Παν. τοῦ Σαλέρνο, 2006). Ἐχει σπουδάσει καὶ στὸ Ἰνστιτοῦ Ὁρθόδοξης Θεολογίας τοῦ Ἅγ. Σεργίου στὸ Παρίσι (2006-2010). Τὰ κύρια ἔρευνητικά του ἐνδιαφέροντα ἐστιάζουν στὴν Πατρολογία καὶ τὴ Μεσαιωνικὴ καὶ Βυζαντινὴ θεολογία καὶ φιλοσοφία. Στὴ δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται κριτικὴ ἔκδοση καὶ ἴταλικὴ μετάφραση τοῦ *De praedestinatione* τοῦ Ἰωάννη Σκώτου Ἐριγένη, καθὼς καὶ μιὰ μελέτη ποὺ προτείνει μιὰ νέα ὑπόθεση γιὰ τὴ γένεση τοῦ *Corpus Dionysiacum Areopagiticum* (2018).

† **H.G. Maxim (Vasiljević).** Ἐπίσκοπος Λὸς Ἀντζελες καὶ Δυτικῆς Ἀμερικῆς (Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Σερβίας). Καθηγητὴς στὴν Ὁρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴ Βοστόνη. Σπούδασε θεολογία στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Βελιγραδίου καὶ συνέχισε σὲ μεταπτυχιακὸ ἐπίπεδο στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ε.Κ.Π.Α., ὅπου ὑποστήριξε τὴ διδακτορικὴ διατριβὴ του στὸν τομέα τῆς Δογματικῆς καὶ τῶν Πατερικῶν Σπουδῶν (1999). Ἐργάστηκε γιὰ ἔνα ἔτος σὲ μεταδιδακτορικὸ πρόγραμμα στὴ Σορβόννη στὸ πεδίο τῆς Βυζαντινῆς Ἰστορίας καὶ Θεολογίας. Τὰ πιὸ πρόσφατα ἔργα του εἶναι: *History, Truth and Holiness: Studies in Theological Ontology and Epistemology* (2011) καὶ *Theology as a surprise: Patristic and pastoral insights* (2018).

Edward Sciecienski. Καθηγητὴς στὸ Παν. τοῦ Stockton (Νιού Τζέρσεϊ, Η.Π.Α., ὅπου κατέχει τὴν ἔδρα Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ καὶ Θρησκείας "Clement and Helen Pappas". Σπούδασε στὸ Παν. Georgetown (Οὐάσινγκτον), ἔλαβε τὸν τίτλο M.Div/STL ἀπὸ τὸ St. Mary's Seminary and University, καὶ ἀνακηρύχθηκε διδάκτωρ στὴν ἱστορικὴ θεολογία ἀπὸ τὸ Παν. τοῦ Fordham (Νέα Υόρκη). Στὶς δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται: *The Filioque: History of a Doctrinal Controversy* (2010), *The Papacy and the Orthodox: Sources and History of a Debate* (2017), *Orthodoxy: A Very Short Introduction* (2019) καὶ *Beards, Azymes, and Purgatory: The Other Issues that Divided East and West* (2022).

Mariyan Stoyadinov. Ἄναπληρωτὴς καθηγητὴς Δογματικῆς Θεολογίας στὴ Σχολὴ Ὁρθόδοξης Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου «Ἄγιος Κύριλλος καὶ Μεθόδιος» τοῦ Veliko Tarnovo. Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σόφιας «Ἄγιος Κλήμης Ἀχρίδος» καὶ εἶναι κάτοχος διδακτορικοῦ διπλώματος στὴ Δογματικὴ ἀπὸ τὸ ἔδιο Πανεπιστήμιο. Εἶναι μέλος τῆς Ἐνωσης Ἐπιστημόνων τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Διεθνοῦς Ἐταιρίας Ὁρθόδοξων Δογματικῶν Θεολόγων. Ἐχει διατελέσει ἐπισκέπτης καθηγητὴς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Alba Iulia (Ρουμανία). Τὰ ἔρευνητικά του ἐνδι-

αφέροντα ἐπικεντρώνονται στὴ Συστηματικὴ Θεολογία, τὴν Ἰστορία τοῦ Δόγματος καὶ τὴ Θεολογία τῆς Εἰκόνας.



Gayle Woloschak. Δρ Βιοϊατρικῶν Ἐπιστημῶν καὶ κάτοχος πτυχίου στὶς Ἀνατολικὲς Χριστιανικὲς Σπουδές, Καθηγήτρια Ἀκτινοθεραπευτικῆς Ὀγκολογίας καὶ Ἀναπληρώτρια Κοσμήτορας τοῦ Τμ. Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν στὸ Παν. Northwestern, καὶ Καθηγήτρια Ἐπιστήμης καὶ Θρησκείας στὴ Λουθηρανικὴ Σχολὴ Θεολογίας τοῦ Σικάγο. Ἀσχολεῖται μὲ τὸ ζήτημα τοῦ διαλόγου ἐπιστήμης-θρησκείας γιὰ πάνω ἀπὸ 20 χρόνια καὶ δραστηριοποιεῖται σὲ πολυάριθμες ὁργανώσεις, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὸ Κέντρο Προηγμένων Μελετῶν γιὰ τὴ Θρησκεία καὶ τὴν Ἐπιστήμη, ὅπου διατελεῖ πρόεδρος, καθὼς καὶ τὸ Κέντρο Zygon γιὰ τὴ Θρησκεία καὶ τὴν Ἐπιστήμη, ὅπου εἶναι ἀναπληρώτρια διευθύντρια.

Ζαμπία Ἀγριμάκη. Δρ Νεοελληνικῆς Φιλολογίας καὶ Ἰστορικός. Σπούδασε Νεώτερη καὶ Σύγχρονη Ἰστορία καὶ ἔκανε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴ Νεοελ. Φιλολογία (Παν. Κρήτης), ὅπου ἔλαβε τὸ διδακτορικό της. Ἐργάστηκε ὡς Κύρια Ἐρευνήτρια στὸ Ἰνστιτούτο Μεσογειακῶν Σπουδῶν τοῦ I.T.E. καὶ δίδαξε στὸ Τμ. Φιλολογίας καὶ στὸ Τμ. Φιλοσοφίας καὶ Κοιν. Σπουδῶν τοῦ Παν. Κρήτης (1996-2005). Διετέλεσε Πρόεδρος τοῦ Κέντρου Κρητικῆς Λογοτεχνίας (Ἡράκλειο). Ἔχει ἐκδώσει μελετήματα γιὰ τὴ νεοελληνικὴ ἴστορία καὶ λοτοτεχνία τοῦ 19ου καὶ 20οῦ αἰ. Ἐργάζεται στὸν Κλάδο Ἐκδόσεων τῆς Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.

π. Στέφανος Ἀλεξόπουλος. Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Λειτουργικῶν Σπουδῶν καὶ Μυστηριακῆς Θεολογίας καὶ Διευθυντὴς τοῦ Ἰνστιτούτου γιὰ τὴ Μελέτη τοῦ Ἀνατολικοῦ Χριστιανισμοῦ στὴ Σχολὴ Θεολογίας καὶ Θρησκειολογίας τοῦ Καθολικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἀμερικῆς στὴν Οὐάσινγκτον. Ἐλαβε τὴν ἀνώτερη ἐκπαίδευση στὶς ΗΠΑ, ἀποκτώντας πτυχίο Θρησκειολογίας ἀπὸ τὸ Hellenic College, Μεταπτυχιακὸ Δίπλωμα Εἰδίκευσης στὴ Θεολογία ἀπὸ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴ Βοστόνη, καὶ Μεταπτυχιακὸ καὶ Διδακτορικὸ τίτλο σπουδῶν στὶς Λειτουργικές Σπουδὲς ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Notre Dame στὴ Νέα Γόρκη. Ἔχει ἐκδώσει τὴ μονογραφία *The Presanctified Liturgy in the Byzantine Rite: A Comparative Analysis of Its Origins, Evolution, and Structural Units* (2009) κι ἔχει συνεπιμεληθεῖ μὲ τὸν Maxwell Johnson τὸν τόμο *Introduction to Eastern Liturgies* (2022). Τὰ ἔρευνητικά του ἐνδιαφέροντα ἐστιάζουν σὲ πτυχὲς τῆς Βυζαντινῆς Λειτουργικῆς ἴστορίας, τὶς Ἀνατολικὲς Λειτουργικὲς παραδόσεις καὶ τὴ Λειτουργικὴ Ἀνανέωση καθὼς καὶ τὴ σχέση μεταξὺ τῆς ἀτομικῆς εὐσέβειας καὶ τῆς «δημόσιας» λατρείας.

Μάκης Ἄνδρονόπουλος. Οἰκονομολόγος, δημοσιογράφος καὶ συγγραφέας.



Διετέλεσε διευθυντής σύνταξης στὶς ἐφ. Ναυτεμπορική, Κόσμος τοῦ Ἐπενδυτῆ, Ἀπογευματινὴ τῆς Κυριακῆς καὶ ἀρχισυντάκτης στὸ Κέρδος. Ἐργάστηκε ὡς οἰκονομικὸς συντάκτης στὶς ἐφ. Καθημερινή, Ἐθνος καὶ Ποντίκι καὶ παρουσίασε οἰκονομικὲς ἐκπομπὲς σὲ τηλέοπτικὰ κανάλια. Ἐργάστηκε ἐπίσης στὸν χῶρο τῆς πολιτικῆς ἐπικοινωνίας. Ἐχει συγγράψει τὰ βιβλία *Ἡ Ελλάδα στὸ ντιβάνι – Διεργασίες ἀνατροπῆς γύρω ἀπὸ τὴν ἱστορία, τὴν γλώσσα καὶ τὰ κοινωνικὰ στερεότυπα* (2011), *Τὸ γερμανικὸ σύνδρομο – Ἡ Ελλάδα καὶ ἡ Εύρωπη ἀπέναντι στὴ γερμανικὴ ἴδιαιτερότητα* (2013). Πρόσφατα κυκλοφόρησε τὸ βιβλίο του *SAPIENS 3 KONTPA στὸν METAN-ΘΡΩΠΟ – Ἔγχειρίδιο μετάβασης στὴν «Ἄλλη Ἐποχή»* (1922).

Χαράλαμπος Βέντης. Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφίας τῆς Θρησκείας στὸ Τμ. Κοινωνικῆς Θεολογίας καὶ Θρησκειολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Σπουδασε φιλοσοφία καὶ θεολογία καὶ εἶναι διδάκτωρ τῶν Παν. Βοστόνης καὶ Λουσβαίν. Τὸ γνωστικὸ του πεδίο περιλαμβάνει τὴν καντιανὴ σκέψη, τὴ Φιλοσοφία τῆς Γλώσσας, τὸν μεταμοντερνισμό, τὴ σύγχρονη Πολιτικὴ Θεωρία καὶ Ἡθικὴ (εἰδικότερα τὸν Πολιτικὸ Φιλελευθερισμό τοῦ John Rawls) καὶ τὴ Φιλοσοφία τῆς Θρησκείας. Κυκλοφορεῖ ἡ μελέτη του *Ἐσχατολογία καὶ ἔτερότητα* (2019), ἐνῶ ἐτοιμάζεται ἡ ἀναθεωρημένη καὶ ἐμπλουτισμένη ἔκδοση τῆς μελέτης του *Φιλελεύθερη δημοκρατία καὶ χριστιανικὴ πίστη* (2023).

† **Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Γρηγόριος (Παπαθωμᾶς).** Γεννήθηκε τὸ 1960 στὰ Νάματα τοῦ Δήμου Ασκίου-Βοΐου τοῦ Νομοῦ Κοζάνης. Ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. (1978-1986), πραγματοποίησε μεταπτυχιακές, διδακτορικές καὶ μεταδιδακτορικές σπουδὲς (Ὑφηγεσία) στὸ Παρίσι καὶ στὴν Ὀξφόρδη (1988-1997). Εἶναι Καθηγητὴς τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου στὸ Τμ. Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α., στὸ Ὀρθόδοξο Θεολογικὸ Ἰνστιτοῦτο «Ἄγιος Σέργιος». Παρισίων καὶ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Διαπανεπιστημιακὸ Πρόγραμμα Διδακτορικῶν Σπουδῶν Erasmus-Gratianus (Παρίσι XI), καθὼς καὶ Ὑφηγητὴς τῆς Νομικῆς Σχολῆς Jean Monnet τοῦ Πανεπιστημίου Paris XI. Συνέγραψε καὶ δημοσίευσε 29 βιβλία καὶ 130 ἀρθρα στοὺς τομεῖς τῆς Θεολογίας, τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου καὶ τῆς Συγκριτικῆς Θρησκειολογίας-Ἐθνολογίας. Κάποια ἀπὸ τὰ ἔργα του μεταφράστηκαν σὲ 16 καταγεγραμμένες γλώσσες.

Στέφανος Ζαφειρίου. Καθηγητὴς Μηχανικῆς Μάθησης καὶ Μηχανικῆς Όρασης στὸ Τμῆμα Πληροφορικῆς τοῦ Imperial College τοῦ Λονδίνου καὶ ἔρευνητὴς στὸ Συμβούλιο Ἐρευνας Μηχανικῆς καὶ Φυσικῶν Ἐπιστημῶν (EPSRC) τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου. Ἐχει δημοσιεύσει περισσότερες ἀπὸ 250 μελέτες στὰ πιὸ ἔγκυρα περιοδικά τοῦ τομέα του. Τὸ ἔργο του ἔχει περισσότερες ἀπὸ 29.000 ἔτεροαναφορές, h-index 72 (πηγὴ: Google Scholar).

Ἐχει ἐπιβλέψει περισσότερους ἀπὸ 40 διδακτορικοὺς φοιτητές, οἱ ὅποιοι ἔργάζονται σήμερα σὲ κορυφαίους βιομηχανικοὺς φορεῖς (π.χ. Google, Meta, Apple, Amazon, κ.ἄ.) ἢ σὲ ἀκαδημαϊκὰ ἰδρύματα. Εἶναι συνιδρυτὴς πολλῶν ἐπιτυχημένων νεοφυῶν ἐπιχειρήσεων στοὺς τομεῖς τῆς μηχανικῆς ὅρασης, τῆς γλωσσικῆς ἀνάλυσης καὶ τῶν Brain-Computer Interfaces (BCI).



† **Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἀγ. Βλασίου κ. Ιερόθεος (Βλάχος).** Σπούδασε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ. Τὸ 1996 βραβεύθηκε ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν γιὰ τὸ βιβλίο του *Τὸ Πρόσωπο στὴν Ὁρθόδοξη Παράδοση.* Ἐχει συγγράψει 123 βιβλία μὲ θεολογικό, ἐκκλησιολογικό, κοινωνικὸ καὶ ἴστορικὸ περιεχόμενο, γιὰ τὰ ὅποια ἔχουν γίνει 118 μεταφράσεις σὲ 27 γλῶσσες. Δίδαξε ὡς Καθηγητὴς στὴν Μπελεμέντειο Θεολογικὴ Σχολὴ «Ἄγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός» τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας. Ἐξελέγη Τακτικὸς Καθηγητὴς στὸ Τμ. Διδακτορικῶν Σπουδῶν στὸ Antiochian House of Studies τῶν ΗΠΑ. Εἶναι Ἐπίτιμος Διδάκτορας τοῦ Τμ. Κοινωνικῆς Θεολογίας, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. (2008) καὶ τοῦ Τμ. Ἰατρικῆς, τῆς Σχολῆς Ἐπιστημῶν Υγείας τοῦ Παν. Ἰωαννίνων (2016).

Βασίλης Καραποστόλης. Ὁμότιμος Καθηγητὴς Πολιτισμοῦ καὶ Ἐπικοινωνίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Εἶναι μέλος τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ἐχουν δημοσιευτεῖ πολλὲς μελέτες, δοκίμια καὶ λογοτεχνικά του ἔργα. Τελευταῖο βιβλίο του: *Ο παλμὸς τοῦ κόσμου – ἀγῶνες τῆς ἀγάπης στὸν καιρὸ μας.*

† **Σεβ. Μητροπολίτης Κρήνης κ. Κύριλλος (Κατερέλος).** Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Σπούδασε Νομική, Φιλοσοφία καὶ Θεολογία στὸ Ε.Κ.Π.Α. Διδάκτωρ Θεολογίας τοῦ Παν. τοῦ Φράιμπουργκ (Γερμανία) καὶ κάτοχος δεύτερου διδακτορικοῦ τίτλου ἀπὸ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ. Τακτικὸς Καθηγητὴς μὲ ἔδρα στὸ Ε.Κ.Π.Α. Ἀπὸ τὸ 2017, εἶναι Ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Ἐταιρίας τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν. Ὡς ἀκαδημαϊκὸς μὲ διεθνὴ παρουσία ἔχει συγγράψει πολλὰ βιβλία καὶ ἀρθρα σχετικὰ μὲ τὰ ἐρευνητικά του ἐνδιαφέροντα. Ἀντιπροσωπευτικές του μονογραφίες, μεταξύ ἄλλων, εἶναι: *Ἡ Θεολογία τῆς ἀπελευθέρωσης: Εἰσαγωγὴ στὴ νεώτερη λατονοαμερικανικὴ Θεολογία* (2015), *Χριστιανισμὸς καὶ Θρησκείες: Εἰσαγωγὴ στὴ Θεολογία τῶν Θρησκειῶν* (2021), *Ἡ Σύνοδος τοῦ Λατερανοῦ (649): Συμβολὴ στὴν Ιστορία καὶ Θεολογία τοῦ Μονοενεργητισμοῦ-Μονοθελητισμοῦ* (2021).

Μιλτιάδης Κωνσταντίνου. Ὁμότιμος Καθηγητὴς στὸ Τμ. Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ., ὃπου διετέλεσε Καθηγητὴς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (1984-2019) καὶ γιὰ δυὸ θητεῖες Πρόεδρος (2000-2002, 2004-2006) ἐνῷ ὑπήρξε καὶ Κοσμήτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς (2014-2018). Ἰδρυτικὸ μέλος καὶ μέλος τοῦ



Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλικῆς Ἐταιρίας καὶ ὑπεύθυνος τοῦ προγράμματος γιὰ τὴ μετάφραση τῆς Βίβλου στὰ νέα ἐλληνικὰ καθὼς καὶ μέλος Διοικητικῶν Ὀργάνων καὶ Ἐπιτροπῶν τῶν Ἡνωμένων Βιβλικῶν Ἐταιριῶν (United Bible Societies). Ἐπίσης ἔχει διατελέσει ἐπισκέπτης καθηγητὴς ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Balamand τοῦ Λιβάνου (2002-06).

π. Νικόλαος Λουδοβῖκος. Καθηγητὴς Θρησκειολογίας ὡς φιλοσοφικῆς ἑρμηνείας τῆς Θρησκείας στὸ Παν. Ἰωαννίνων (ἐξελέγη τὸν Ἰούλιο 2023). Σπούδασε Ψυχολογία, Παιδαγωγική, Θεολογία καὶ Φιλοσοφία στὴν Ἀθήνα, τὴν Θεσσαλονίκη, τὸ Παρίσι καὶ τὸ Cambridge. Διετέλεσε Καθηγητὴς στὴν Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημίᾳ Θεσσαλονίκης καὶ Ἀθηνῶν, ἐνῶ εἶναι Ἐπισκέπτης Καθηγητὴς στὸ Παν. τοῦ Balamand καὶ στὸ Ὀρθόδοξο Ἰνστιτοῦ τοῦ Cambridge. Ἐχει δώσει διαλέξεις καὶ σεμινάρια σὲ περισσότερα ἀπὸ 25 Πανεπιστήμια ἀνὰ τὸν κόσμο. Διευθύνει τὸ ἀγγλόφωνο διεθνὲς ἀκαδημαϊκὸ περιοδικὸ *Analogia: the Pemptousia Journal for Theological Studies*. Ἐχουν ἐκδοθεί 18 βιβλία του καὶ πολυάριθμα ἄρθρα, μεταφρασμένα σὲ δέκα γλῶσσες. Τελευταῖα του βιβλία στὰ ἐλληνικά: *Ἡ Ἀνοικτὴ Ἰστορία καὶ οἱ Ἐχθροί της*: ἡ Ἀνοδος τοῦ Βελούδινου Ὄλοκληρωτισμοῦ (2020), *Ἀφανῆς Ἅρμονία: Μεταφυσικὴ Ἰστορία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας* (2021). Στὰ ἀγγλικά: *Analogical Identities: The Creation of the Christian Self. Vol. I. Beyond Spirituality and Mysticism in the Patristic Era* (2019); *Vol. II. Intermeaningfulness: Self-catholicization, Meta-narcissism, and Christian Theology* (ὑπὸ ἔκδοση).

Βασίλειος Ν. Μακρίδης. Καθηγητὴς Θρησκευτικῶν Σπουδῶν (μὲ εἰδίκευση στὸν Ὀρθόδοξο Χριστιανισμὸ) στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Παν. τῆς Erfurt (Γερμανία). Μετοξὺ τῶν πιὸ πρόσφατων δημοσιεύσεών του περιλαμβάνονται: τὸ εἰδικὸ ἀφιέρωμα "Christianisme orthodoxe et économie dans le sud-est européen contemporain", *Archives de sciences sociales des religions* (Paris), Année 64, no. 185 (janvier-mars 2019) (ἐπιμ. μαζί μὲ τὴν Katerina Seraïdari), *Orthodox Christianity and Modern Science: Tensions, Ambiguities, Potential* (*Science and Orthodox Christianity*, 1) (2019, ἐπιμ. μαζί μὲ τὴν Gayle E. Woloschak).

Δημήτριος Ν. Μόσχος. Καθηγητὴς Ἐκκλησιαστικῆς Ἰστορίας στὸ Τμ. Θεολογίας τοῦ ΕΚΠΑ καὶ ἀπὸ τὸ 2018 Διευθυντὴς τοῦ Ἐργαστηρίου Μελέτης Ἀρχαίου Ἀνατολικοῦ Χριστιανισμοῦ τοῦ ίδιου Τμήματος. Σπούδασε Θεολογία στὸ Ε.Κ.Π.Α. (1982-1986), Εὐαγγελικὴ Θεολογία στὸ Παν. Erlangen (1988-1989) καὶ Βυζαντινολογία, Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ Φιλοσοφία στὸ Παν. τοῦ Μονάχου (1989-1992). Ἀναγορεύθηκε Magister Artium Βυζαντινολογίας τοῦ Παν. τοῦ Μονάχου (1993), Διδάκτορας Θεολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α.

Σύντομα Βιογραφικά τῶν Προσκεκλημένων Ὁμιλητῶν

στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἰστορία (1995) καὶ Ὑφηγητὴς Ἐκκλησιαστικῆς Ἰστορίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Παν. Rostock (2007), στὴν ὅποια διδάσκει καὶ ως ἔκτακτος ἐπισκέπτης καθηγητὴς (Privat-dozent). Εἶναι μέλος τοῦ Πανελλήνιου Θεολογικοῦ Συλλόγου «Καιρός», τοῦ ΔΣ τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου καὶ τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ περ. Σύναξη.



Δημήτριος Μπεκριδάκης. Πτυχιοῦχος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. καὶ κάτοχος Μεταπτυχιακοῦ Διπλώματος Εἰδίκευσης στὴ Θρησκειολογία ἀπὸ τὴν ἴδια Σχολή. Τὰ ἐπιστημονικά του ἐνδιαφέροντα ἔκτείνονται σ' ἓνα εὐρὺ φάσμα τῆς θεολογικῆς καὶ θρησκειολογικῆς ἔρευνας. Ἰδιαίτερα ἔχει ἀσχοληθεῖ μὲ τὴ θρησκειολογικὴ διερεύνηση τῶν πολύπτυχων φαινομένων τῆς Ἐκκοσμίκευσης, τῆς Νέας Πνευματικότητας, καὶ τοῦ σύγχρονου Τεχνικοῦ Πολιτισμοῦ. Η θεολογική του παρέμβαση συνδέεται μὲ τὴν ἀνάδειξη τῆς κριτικῆς, προφητικῆς καὶ ἐσχατολογικῆς συνείδησης τῆς Ἐκκλησίας. Ἐχει συγγράψει ἓνα βιβλίο καὶ πλήθος ἐπιστημονικῶν ἀρθρῶν σὲ περιοδικὰ μὲ κριτὲς καὶ συλλογικοὺς τόμους, καθὼς καὶ λήμματα σὲ ἐγκυροπαίδικὰ λεξικά.

Κωνσταντῖνος Πέτσιος. Καθηγητὴς τῆς Ἰστορίας τῆς Φιλοσοφίας στὸ Τμ. Φιλοσοφίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Παν. Ἰωαννίνων καὶ Διευθυντὴς τοῦ Ἐργαστηρίου Ἐρευνῶν Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας. Ἐπιστημονικὸς ὑπεύθυνος τοῦ περιοδικοῦ τοῦ ὡς ἄνω Ἐργαστηρίου Ἐρευνῶν, Κάτοπτρον Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας, στὸ ὅποιο δημοσιεύονται μελέτες, μετὰ ἀπό «τυφλὴ κρίση» ("blind review"), ποὺ ἀφοροῦν τὴν χειρόγραφη φιλοσοφικὴ παράδοση τῆς Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας. Ὑπῆρξε Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφικῆς Ἐταιρίας (2017-2019) καὶ Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐταιρίας Ἡπειρωτικῶν Μελετῶν ἐπὶ σειρὰ ἑτῶν. Παράλληλα μὲ τὴ μελέτη καὶ τὴ διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Φιλοσοφίας σὲ προπτυχιακὸ καὶ μεταπτυχιακὸ ἐπίπεδο ἔχει προσανατολίσει τὸ ἐπιστημονικό του ἐνδιαφέρον στὴν ἔρευνα τῆς χειρόγραφης νεοελληνικῆς φιλοσοφικῆς παράδοσης.

Καλλιόπη (Πέπη) Ρηγοπούλου. Ὁμότιμη καθηγήτρια τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ Μικρασιάτες γονεῖς. Σπούδασε Χημεία στὸ Ε.Κ.Π.Α., Ἰστορία Τέχνης καὶ Ἀρχαιολογία στὴ Σορβόνη (ὅπου ὑποστήριξε καὶ τὴ διατριβή της μὲ θέμα «Ἡ σκηνὴ στὸν Paul Klee»), Συντήρηση Ἐργων Τέχνης (MST) ἐπίσης στὴ Σορβόνη, καὶ Ἰστορία καὶ Θεωρία τῆς Τέχνης μὲ τὸν Huber Damisch στὴν École des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Δίδαξε στὸ Πολυτεχνεῖο Κρήτης, στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν, στὸ Τμῆμα EMME τοῦ Ε.Κ.Π.Α., τοῦ ὅποιου εἶναι σήμερα Ὁμότιμη Καθηγήτρια Αἰσθητικῆς Ἐπικοινωνίας καὶ Τεχνολογίας. Ἐγδεικτικὰ ἀντικείμενα διδασκαλίας: Ἰστορία τῆς Τέχνης καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ. Εἰσαγωγὴ στὶς Πολιτισμικὲς Σπουδές, Τέχνη καὶ Τεχνολογία, Ἡ πόλη /Αἰσθητικὴ καὶ Ἐπικοινωνία, Πρω-



τοπορίες τῆς Τέχνης καὶ Οὐτοπία, Ἀνάλυση Λόγου καὶ Εἰκόνας, Μῦθος καὶ Ψυχανάλυση, Ἰστορικὸ τραῦμα καὶ Πολιτικὲς τῆς Μνήμης κ.λ.π.

Θεοφάνης Τάσης. Διδάσκει Σύγχρονη Πρακτικὴ Φιλοσοφία στὸ Alpen-Adria Universität (Αὐστρία) καὶ εἶναι Ἐπισκέπτης Καθηγητὴς στὸ Universität St. Gallen (Ἐλβετία). Διετέλεσε Stanley J. Seeger Fellow στὸ Παν. τοῦ Princeton, Marie Curie Fellow στὸ Université Saint-Louis στὶς Βρυξέλλες, καὶ Erasmus Fellow στὸ Freie Universität Berlin. Ἡ ἔρευνά του ἀφορᾶ τὴ σχέση πολιτικῆς, ἡθικῆς καὶ ἀνθρώπινης ἀναβάθμισης μὲ ἐπίκεντρο τὶς ἔννοιες εἰκόνα, θητότητα καὶ τέχνη τοῦ βίου. Τὰ ἔργα του Πολιτικὲς τοῦ Βίου: Ἡ Εἰρωνεία (2012) καὶ Καστοριάδης: Μιὰ Φιλοσοφία τῆς Αὐτονομίας (2007) ἔχουν βραβευθεῖ μὲ τὸ Καυταντζόγλειο βραβεῖο τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐνῷ τὸ Ψηφιακὸς Ἀνθρωπισμὸς: Εἰκονιστικὸ Υποκείμενο καὶ Τεχνητὴ Νοημοσύνη (2019) ἦταν ὑποψήφιο γιὰ τὸ Κρατικὸ Βραβεῖο Δοκιμίου 2020.

Χρῆστος Τερέζης. Πρ. Καθηγητὴς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς καὶ Βυζαντινῆς Φιλοσοφίας στὸ Τμ. Φιλοσοφίας τοῦ Παν. Πατρῶν, πρ. Διευθυντὴς τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Προγράμματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου «Ορθόδοξη Χριστιανικὴ Θεολογία καὶ Θρησκευτικὸς Πλουραλισμός» (πρ. «Σπουδὲς στὴν Ὁρθόδοξη Θεολογία) καὶ πρ. Κοσμήτωρ τῆς Σχολῆς Ἀνθρωπιστικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Παν. Πατρῶν γιὰ δύο θητείες κατόπιν ἐκλογῆς. Ἐχει βραβευτεῖ ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν (δύο φορὲς), ἔχει τιμηθεῖ μὲ τὸ βραβεῖο Ἐμμ. Ἀνδρεάδη τοῦ ἐκ Πριήνης τῆς Ἰωνίας καὶ ἔχει διατελέσει συνεργάτης τῆς UNESCO (δύο φορές). Ἐχει δημοσιεύσει τόσο στὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ στὸ ἔξωτερικὸ πλῆθος μονογραφιῶν καὶ ἐπιστημονικῶν ὄρθρων, μὲ θέματα ἀντλούμενα ἀπὸ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία καὶ ἀπὸ τὴν Βυζαντινὴ Φιλοσοφία καὶ Θεολογία.

Χαράλαμπος Τσέκερης. Διδάκτωρ, Κύριος Ἐρευνητὴς στὸ Ἰνστιτοῦ Κοινωνικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Κοινωνικῶν Ἐρευνῶν, μὲ γνωστικὸ ἀντικείμενο «Κοινωνιολογία τοῦ Διαδικτύου», Ἐπισκέπτης Καθηγητὴς στὸ E.K.P.A., Τακτικὸ Μέλος τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου, καὶ Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς καὶ Τεχνοθητικῆς. Συντονίζει τὸ ἔρευνητικὸ πρόγραμμα World Internet Project Greece, ποὺ ἔστιάζει στὴ χρήση τοῦ διαδικτύου στὴν Ἑλλάδα, καὶ κατέχει τιμητικὰ τὴ θέση τοῦ ἔκτακτου Καθηγητῆ στὴ Σχολὴ Δημόσιας Ἕγεσίας τοῦ Παν. τοῦ Stellenbosch, ἐνῷ διατελεῖ Ἐρευνητικὸς Ἐταῖρος στὸ Anti-Corruption Education and Research Centre τοῦ ίδιου Πανεπιστημίου. Ἐχει διευθύνει πολλὰ ἔρευνητικὰ προγράμματα καὶ ἔχει διδάξει σὲ πολλὰ προγράμματα σπουδῶν καὶ πανεπιστημιακὲς σχολὲς στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἔξωτερικό.
Σταυρούλα Τσινόρεμα. Καθηγήτρια Φιλοσοφίας καὶ Βιοηθικῆς στὸ Τμῆμα Φιλοσοφικῶν καὶ Κοινωνικῶν Σπουδῶν, Διευθύντρια Σπουδῶν τοῦ Διοργα-

νικοῦ Μεταπτυχιακοῦ Προγράμματος «Βιοηθική», Διευθύντρια τοῦ Ἐργαστηρίου Βιοηθικῆς καὶ ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2021 Κοσμήτορας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης. Πτυχιούχος Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἔλαβε διδακτορικὸ δίπλωμα στὴν Ἡθικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Exeter. Εἶναι μέλος τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς καὶ Τεχνολογικῆς Δεοντολογίας (2021-2025). Τὸ ἐρευνητικὸ καὶ συγγραφικό τῆς ἔργο ἐπικεντρώνεται στὴν ἡθικὴ καὶ κοινωνικὴ φιλοσοφία, τὴ βιοηθική, τὴν ἐπιστημολογία, τὴ φιλοσοφία τῆς γλώσσας καὶ τοῦ νοῦ.



Στυλιανὸς Τσομπανίδης. Καθηγητὴς τοῦ Τμ. Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. μὲ ἀντικείμενο «Οἰκουμενικὴ Κίνηση: Ἰστορία – Θεολογικοὶ Διάλογοι». Σπούδασε Θεολογία στὰ Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης καὶ Χαϊδελβέργης (Γερμανία). Τὸ 1996 ἀναγορεύθηκε Διδάκτωρ τοῦ Τμ. Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. μὲ θέμα διατριβῆς «Λειτουργία μετὰ τὴ Λειτουργία. Ἡ συμβολὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ Θεολογίας στὴν κοινὴ χριστιανικὴ μαρτυρία γιὰ δικαιοσύνη, εἰρήνῃ καὶ ὀκεραιότητα τῆς δημιουργίας». Συμμετεῖχε ὡς μέλος τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς Γενικὲς Συνελεύσεις τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν στὸ Μπουσάν (Νότια Κορέα, 2013) καὶ στὴν Καρλσρούη (Γερμανία, 2022).

Τέλης Τύμπας. Καθηγητὴς Ἰστορίας τῆς Τεχνολογίας στοὺς Νεώτερους Χρόνους στὸ Τμ. Ἰστορίας καὶ Φιλοσοφίας τῆς Ἐπιστήμης τῆς Σχολῆς Θετικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Ἐχει συνδυάσει σπουδὴς σὲ Χημικὴ Μηχανικὴ (Msc, A.Π.Θ., 1989), Τεχνολογικὴ καὶ Ἐπιστημονικὴ Πολιτική (MSc, Georgia Tech, 1995) καὶ Ἰστορία καὶ Κοινωνιολογία τῆς Τεχνολογίας (PhD, Georgia Tech, 2001). Διευθύντης τοῦ ἀγγλόφωνου Διατμηματικοῦ Προγράμματος Σπουδῶν "Science, Technology, Society – Science and Technology Studies" τοῦ Ε.Κ.Π.Α. καὶ Ἀντιπρόεδρος "Ερευνας τῆς European Inter-University Association on Society, Science and Technology (ESST), ἔχει, μεταξὺ ἄλλων, θητεύσει ὡς Chair τῆς Management Committee τοῦ "Tensions of Europe: Research Network on History, Technology and Europe" καὶ ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Τεκμηρίωσης. Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ τοῦ Ἰνστιτούτου Μεσογειακῶν Σπουδῶν τοῦ Ἰδρύματος Τεχνολογίας καὶ Ἐρευνας καὶ τοῦ European University Viadrina, ἥταν ἐπισκέπτης ἐρευνητὴς στὸ MIT Program in Science, Technology and Society καὶ στὸ Center of Research Excellence "Swedish Institute for Disability Research".

Παναγιώτης Χριστιᾶς. Ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς Πολιτικῆς καὶ Κοινωνικῆς Φιλοσοφίας στὴ Σχολὴ Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Παν. Κύπρου. Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο (Ε.Μ.Π.) μὲ δίπλωμα

Σύντομα Βιογραφικά τῶν Προσκεκλημένων Ὁμιλητῶν



Μηχανολόγου Μηχανικοῦ (MSc). Στὴ συνέχεια σπουδασε Φιλοσοφία, Πολιτικές καὶ Κοινωνικὲς Ἐπιστῆμες στὴ Σορβόνη καὶ τὴν EHESS, στὸ Παρίσι, ὅπου ἀπέκτησε διδακτορικὸ δίπλωμα στὴν Κοινωνιολογία (Université Paris Descartes) καὶ διδακτορικὸ δίπλωμα στὴ Φιλοσοφία (Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne). Εἶναι συγγραφέας τριῶν τόμων τῆς σειρᾶς "Les chemins d'Ulysse", ἀφιερωμένους στὴ σκέψη σημαντικῶν συγγραφέων καὶ στοχαστῶν τῆς εὐρωπαϊκῆς λογοτεχνίας (2004-2018) καὶ ἐνὸς τόμου γιὰ τὶς πλατωνικὲς ἐπιρροές τῆς πολιτικῆς σκέψης τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (*Platon et Paul au bord de l'abîme. Pour une politique katéchontique*, 2014). Ἐπὶ τοῦ παρόντος ἔτοιμάζει ἔνα βιβλίο γιὰ τὶς ἀριστοτελικὲς ἐπιρροές τοῦ Edmund Burke (προσωρινὸς τίτλος: *Edmund Burke or the Mirror of Reason*).

Χρῆστος Χριστοδούλου. Ἐπίκουρος Καθηγητὴς στὴ Σχολὴ Ἡλεκτρολόγων Μηχανικῶν καὶ Μηχανικῶν Υπολογιστῶν (ΣΗΜΜΥ) τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.). Ἐλαβε τὸ Δίπλωμα τοῦ ΗΜΜΥ ἀπὸ τὸ Ε.Μ.Π. τὸ 2006, ἐνῷ τὸ 2010 ὀλοκλήρωσε στὸ ἴδιο Ἰδρυμα τὴ διδακτορική του διατριβή. Τὴ διετία 2013-2015 ἐκπόνησε Μεταδιδακτορικὴ Ἐρευνα, στὸ πλαίσιο Υποτροφίας τοῦ ΙΚΥ, στὸ Τμῆμα ΗΜΜΥ τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ἐχει συμμετάσχει σὲ πλῆθος ἐθνικῶν καὶ εὐρωπαϊκῶν (FP7, H2020) ἐρευνητικῶν προγραμμάτων σχετικῶν μὲ τὶς ἡλεκτρικὲς δοκιμὲς καὶ δοκιμὲς ἡλεκτρομαγνητικῆς συμβατότητας, τὰ συστήματα ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας, τὰ ἔξυπνα δίκτυα καὶ τὴν ἔξοικονόμηση ἐνέργειας σὲ συστήματα ισχύος. Ἐχει δημοσιεύσει πάνω ἀπὸ 60 ἐργασίες σὲ διεθνὴ ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ καὶ συνέδρια, ἐνῷ εἶναι ἐπίσης κριτὴς καὶ μέλος τῆς συντακτικῆς ἐπιτροπῆς σὲ δρισμένα ἐξ αὐτῶν.



Alain Lefèvre. Πιανίστας καὶ συνθέτης. Ἐχει χαρακτηριστεῖ ως «ῆρωας» (*Los Angeles Times*) καὶ «πιανίστας ποὺ σπάει τὰ καλούπια» (*International Piano*). Ἐχει ἐμφανιστεῖ σὲ περισσότερες ἀπὸ 40 χώρες σὲ σημαντικοὺς καλλιτεχνικοὺς χώρους (Carnegie Hall, Kennedy Center, Royal Albert Hall, Théâtre des Champs-Élysées, Teatro Colon, Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν, Θέατρο Ήρωδου Ἀττικοῦ κ.ἄ.). Ἐχει συνεργαστεῖ μὲ διάσημες ὁρχήστρες καὶ μαέστρους (J. Conlon, Ch. Dutoit, Chr. Eschenbach, Long Yu κ.ἄ.). Ἡ δισκογραφία του καλύπτει ἔνα τεράστιο ρεπερτόριο, ἀπὸ τὸ Κοντσέρτο γιὰ πιάνο τοῦ John Corigliano, τὸ ὅποιο ἐπαινέθηκε ως «ἔκδοση ἀναφορᾶς» (BBC Music Magazine), μέχρι τὸ Κοντσέρτο γιὰ πιάνο ἀρ. 4 τοῦ Rachmaninov μὲ τὸν Kent Nagano καὶ τὸ OSM, «μιὰ ἐξαιρετικὴ ἡχογράφηση» (Gramophone). Ἀπὸ τὸ 2018 ἡχογραφεῖ ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴ Warner Classics. Τὸ ἔργα τοῦ *My Paris Years* καὶ *Concerto de Québec* μὲ τὴν πιανίστα Hélène Mercier ἔλαβαν τὸ βραβεῖο Trophée Radio Classique (Γαλλία). Ο δίσκος *Opus 7* μὲ τὰ τελευταῖα πρωτότυπα ἔργα του κυκλοφόρησε τὸ 2021. Τὸν Μάρτιο τοῦ 2023 κυκλοφόρησε ἔνα ἄλμπουμ ἀφιερωμένο ἐξ ὀλοκλήρου στὸ γαλλικὸ ρεπερτόριο.

Awn Maarouf. Ἐρμηνευτὴς τῆς ὄπερας. Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ Ἀνώτατο Ἰνστιτοῦτο Μουσικῆς τῆς Δαμασκοῦ τὸ 2018. Κατὰ τὴν περίοδο τῶν σπουδῶν του, μετεῖχε σὲ ἀρκετὰ μουσικὰ ἑργαστήρια μὲ τὴ Βελγίδα σοπράνο Sumaya Hallaq. Στὴν ὄπερα Ὁ Ιμπρεσάριος τοῦ Μότσαρτ, ποὺ παρουσιάστηκε στὴν Ὁπερα Δαμασκοῦ, ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Συμφωνικὴ Ὁρχήστρα τῆς Συρίας, ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ μαέστρου Missak Baghboudrian, ἐμφανίστηκε στὸν πρωταγωνιστικὸ ρόλο τοῦ ίμπρεσάριου. Ἐχει δώσει συναυλίες, ἐρμηνεύοντας ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματα ἀπὸ διάφορες ὄπερες. Τὸ 2015 συμμετεῖχε στὸ Φεστιβάλ Κλασικῆς Μουσικῆς στὸ Ἀλγέρι, καθὼς καὶ στὸ Φεστιβάλ τῆς Κωνσταντίνης (Ἀλγερία), στὸ πλαίσιο τῷ ἐκδηλώσεων γιὰ τὴν ἀνακήρυξη τῆς πόλης σὲ πρωτεύουσα τοῦ ἀραβικοῦ πολιτισμοῦ γιὰ τὸ ἔτος ἑκεῖνο. Μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Υπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Κίνας, ἐκπροσώπησε τὴ Συρία στὸ Φεστιβάλ Ἀσιατικῶν Πολιτισμῶν, ποὺ ἔγινε στὸ Πεκίνο, τὸ 2019, ὅπου συναντήθηκε μὲ τὸν διάσημο Ἰταλὸ τενόρο Andrea Bocelli.

Δρ Εὐστάθιος Ἄρβανίτης. Γεννήθηκε στὴν Ἀμφισσα. Σπούδασε μουσικὴ στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἔξωτερικό (Ἑλληνικὸ Ὁδεῖο Ἀθηνῶν, Musikhochschule Γερμανίας, Μαδρίτη Ἰσπανίας, Τμ. Μουσικῶν Σπουδῶν Α.Π.Θ., Southwest University). Ἐχει δώσει συναυλίες καὶ ρεσιτάλ ὡς κιθαρίστας καὶ ἔχει διευθύνει ὁρχήστρες, φιλαρμονικὲς καὶ χορωδίες στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἔξωτερικό. Τὸ συνθετικὸ του ἔργο περιέχει κλασικὰ ἑργα (ὅργανικά, Φωνή), θεατρικὴ μουσική, διασκευές, ἐναρμονίσεις, ἐνορχηστρώσεις καὶ ἐνοργα-

Σύντομα Βιογραφικά τῶν Καλλιτεχνῶν



νώσεις. Άρθρογραφεῖ σὲ διάφορα ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ καὶ ἔχει ἐκδώσει τὶς μελέτες *Η κοινωνική καὶ ιστορική φύση τῆς μουσικῆς συνείδησης καὶ Η μουσικὴ στὰ Ἐλευσίνεια Μυστήρια*. Πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ἐνωσης Διευθυντῶν Χορωδιῶν, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς τοῦ Southwest University καὶ University of Texas, καὶ Διευθυντὴς του Δημοτικοῦ Ὡδείου Δήμου Δελφῶν καὶ τοῦ Ὡδείου Ι.Μ. Περιστερίου.

Διεθνὴς Πρέσβης Εἰρήνης, WLFPH, Ἐπίτιμος Διδάκτωρ τῆς Διεθνοῦς Ακαδημίας Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων IHRO, Ἐπίτιμος Καθηγητὴς Πανεπιστημίου τῶν Η.Π.Α. καὶ ἀπὸ τὸ 2023 Ἐπίτιμο Μέλος στὴ Συμβουλευτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Δ.Σ. γιὰ τὰ ἐπιτεύγματα καὶ τὴ συνεισφορὰ στὴν Παγκόσμια Εἰρήνη καὶ Ἀνθρωπότητα.

Εὐάγγελος Γιαμούρης. Γεννήθηκε στὴν πόλη τῆς Ἀρτας, ὅπου καὶ ἄρχισε νὰ διδάσκεται τὴν τρομπέτα σὲ ἡλικία ἑπτὰ ἔτῶν. Στὴ συνέχεια, στὸ Ὡδεῖο Ἀθηνῶν, ἐκτὸς ἀπὸ τρομπέτα, σπούδασε ἐπίσης λυρικὸ τραγούδι καὶ θεωρητικά, ὅπου καὶ ἀρίστευσε. Ἐγκαταστάθηκε στὴ Νέα Υόρκη, γιὰ νὰ συνεχίσῃ τὶς σπουδές του στὴ μουσικὴ καὶ εἰδικότερα στὸ τραγούδι καὶ τὴ σύνθεση στὸ NYU. Μέσα ἀπὸ μεγάλη ποικιλία μουσικῶν γνώσεων καὶ ἐμπειριῶν ἔξελιξε τὸ προσωπικό του μουσικὸ ὄφος.

Ἐχει συμμετάσχει σὲ ὄπερες (*Nabucco*, Winspear Opera House 2008· *Romeo and Juliet*, Winspear Opera House· *Phantom of the Opera*, Broadway 2007), σὲ συναυλία μὲ τίτλο «Ἡ Μουσικὴ τοῦ Κόσμου» στὸ Carnegie Hall, καὶ ἔχει ἐμφανιστεῖ σὲ ἴδιαίτερες παραστάσεις στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μαϊάμι μὲ θέμα, «Μουσική, ἡ Παγκόσμια Γλώσσα» (2017), καὶ στὸ Chicago Cultural Center, σὲ συναυλία blues μουσικῆς καὶ τῆς πεντατονικῆς τῆς Ἡπείρου.

Τὸ 2018 ἦταν ἔνας ἀπὸ τοὺς ἀπὸ τοὺς τέσσερις ὑψίφωνοντος ποὺ ἐπελέγησαν ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο, γιὰ νὰ ἐμφανισθοῦν στὸ Ὄλυμπιακὸ Στάδιο τοῦ Πεκίνου, στὴν ἐκδήλωση "Asian Culture Carnival", ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ποὺ διοργανώθηκαν στὴν Κίνα κ.ἄ.

Καλεῖται ὡς εἰδικὸς σὲ ἐπιτροπὲς στὴ Νέα Υόρκη γιὰ ἀνεύρεση εἰδικῶν θεμάτων σὲ παραγωγές στὸ Broadway. Ἐχει τραγουδήσει σὲ πολλὲς χώρες τοῦ κόσμου (Περού, Βραζιλία, Ἀργεντινὴ, κ.ἄ.) σὲ τοπικὲς συναυλίες, μὲ ἐρμηνευτὲς τῆς ἀντίστοιχης χώρας, γεγονός ποὺ συνέβαλε στὴ διεύρυνση τῶν μουσικῶν ὁρίζοντων του. Συνεργάζεται στὴ Νέα Υόρκη μὲ τὸν διεθνοῦς φήμης μουσικὸ παραγωγὸ Antony Marseilles καὶ δημιουργεῖ ἴδιαίτερες διασκευὲς τραγουδιῶν, ἀνιχνεύοντας νέους δρόμους μουσικῆς ἐκφρασης.



Ἡ Θεολογία εἶναι ἐπιστημονικὸ περιοδικό, ποὺ ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Ιερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τὴν Θεολογία, ὅπως καὶ τὸ ἐπίσημο Δελτίον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἐκκλησία, ἴδρυσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος τὸ 1923, σὲ μία ἔξαιρετικὰ δύσκολη περίοδο. Καθὼς σημειώνεται στὸν πρόλογο τοῦ α' τεύχους, ὁ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος «μόλις ἀνεῳρήθη ἀπὸ τῆς πανεπιστημιακῆς ἔδρας ἐπὶ τὴν προεδρίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν τοῖς πρωτίστοις αὐτοῦ μελήμασιν ἐλογίσατο τὴν δημοσίευσιν οὐ μόνον τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἐπισήμου ὁργάνου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τῆς Θεολογίας ὡς ἐπιστημονικοῦ θεολογικοῦ περιοδικοῦ, ἵνα ...παράσχῃ καὶ τοῖς παρ' ἡμῖν θεολόγοις τὰς ἀφορμὰς καὶ μέσα πρὸς δημοσίευσιν τῶν ἐπιστημονικῶν αὐτῶν πονημάτων καὶ μελετῶν».

Ο πρῶτος διευθυντὴς τῆς Θεολογίας ἦταν ὁ Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Ἀκαδημαϊκὸς Γρηγόριος Παπαμιχαήλ (1923-1939/1956). Ἡ ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ διεκόπη τὸ 1939 μετὰ ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ ἴδρυτοῦ του, Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου (1938). Ἡ Θεολογία ἐπανεξεδόθη κατὰ τὴ δεύτερη αὐτὴ περίοδο τὸν Ὁκτώβριο τοῦ 1940 καὶ τὴ διεύθυνσή της ἀνέλαβε ἐπιτροπὴ ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσάνθου, μέλη τῆς ὁποίας ἦταν οἱ Καθηγητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Γρηγόριος Παπαμιχαήλ, Γεώργιος Σωτηρίου καὶ Παναγιώτης Μπρατσιώτης. Ἡ κήρυξη τοῦ πολέμου καὶ ἡ Κατοχὴ διέκοψαν ἐκ νέου τὴν ἔκδοση τῆς Θεολογίας καὶ μάλιστα ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν. Ἡ Θεολογία ἐπανεκδίδεται καὶ πάλι τὸ 1948, καλύπτοντας μὲ τὸν ΙΘ' τόμο τὴν περίοδο 1941-1948. Κατόπιν συνέχισε ἀπρόσκοπτα τὴν ἔκδοσή της ὑπὸ τὴν διεύθυνση τετραμελοῦς ἐπιτροπῆς ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ ἐκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, ἀποτελούμενη ἀπὸ τοὺς Καθηγητὲς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Γρηγόριο Παπαμιχαήλ μέχρι τὸν θάνατό του (1956) καὶ κατόπιν τοὺς Παναγιώτη Μπρατσιώτη, Βασίλειο Βέλλα καὶ Ἰωάννη Καρμίρη.

Κατὰ τὴν πρώτη περίοδο ἔκδοσής της (1923-1939), ἡ Θεολογία στοιχειοθετήθηκε καὶ τυπώθηκε στὸ τυπογραφεῖο «Φοίνιξ» στὴν ὁδὸ Σταδίου. Ἀργότερα, ἀπὸ τὸ 1956 τὴν ἔκδοσή της ἀνέλαβε τὸ Τυπογραφεῖο τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας. Ἀρχικὰ τὰ γραφεῖα τοῦ περιοδικοῦ στεγάσθηκαν στὴν Ιερὰ Μητρόπολη Ἀθηνῶν, στὴν ὁδὸ Ἀγίας Φιλοθέης, ὅπως καὶ τὰ γραφεῖα τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Κατόπιν, ὅταν οἱ ὑπηρεσίες τῆς Ιερᾶς Συνόδου μεταφέρθηκαν στὸ Κολωνάκι στὸ παλαιὸ Θεολογικὸ Οἰκοτροφεῖο τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στὸν χῶρο τῆς Μονῆς Πετράκη, ἡ Θεολογία καὶ τὰ ἄλλα περιοδικὰ μεταστεγάσθηκαν καὶ αὐτὰ στὸν ἴδιο χῶρο. Ἀπὸ τὸ 2018 ἡ Θεολογία, μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα περιοδικὰ τῆς Ἐκκλησίας, στεγάζεται στὸ κτήριο ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἀθηνᾶς 30 στὸ Μοναστηράκι, ὅπου στεγάζεται καὶ ὁ Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ιστορικὸ τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία



Τὸ 1968 ἡ διεύθυνση τῆς Θεολογίας ἀνετέθη στὸν Καθηγητὴ καὶ Ἀκαδημαϊκὸ Κωνσταντῖνο Μπόνη, ὁ ὅποιος διηγύθυνε τὸ περιοδικὸ μέχρι τὸ 1982. Στὴ συνέχεια καὶ μέχρι τὸ 2009 τὴ διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ ἀνέλαβε ὁ Καθηγητὴς Εὐάγγελος Θεοδώρου.

Ἡ συμβολὴ τῆς Θεολογίας στὴν καλλιέργεια τῆς ἐλληνικῆς ὁρθόδοξης θεολογίας στάθηκε μοναδικὴ καὶ ἔξελίχθηκε ὡς τὸ ἐγκυρότερο ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ τῆς ἐλληνόφωνης θεολογίας. Στὶς σελίδες τῆς φιλοξένησε ἄρθρα καὶ μελέτες ὅχι μόνον ἀκαδημαϊκῶν ἀλλὰ καὶ νέων θεολόγων ἢ ἐπιστημόνων συναφῶν ακλάδων καὶ ἐπιστημῶν. Ἡ δυνατότητα μάλιστα ἐκδόσεως τοῦ περιοδικοῦ ἀνὰ τρίμηνο κράτησε ὅχι μόνον ἀμείωτο τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ ἀπὸ τεῦχος σὲ τεῦχος, ἀλλὰ καὶ τὰ δημοσιεύματά του στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπικαιρότητας. Στή Θεολογία δημοσιεύονται πρωτότυπες καὶ ἀνέκδοτες ἐπιστημονικὲς πραγματείες, ἄρθρα, δοκίμια καὶ βιβλιοκρισίες, κείμενα δηλαδὴ καὶ μελέτες ποὺ ἀναφέρονται στοὺς διάφορους τομεῖς τῆς θεολογικῆς κυρίως ἐπιστήμης. Πέραν τῆς ἐλληνικῆς, δημοσιεύονται ἐπιστημονικὲς πραγματείες καὶ στὴν ἀγγλική, γαλλική, γερμανική, ἵταλική ἢ καὶ ἄλλη ἔνη γλῶσσα.

Ἐνῶ κατὰ τὴν προπολεμικὴ τῆς περίοδο ἡ Θεολογία ἐξέδιδε τέσσερα τεύχη τῶν ἑκατὸ σελίδων τὸ καθένα, μεταπολεμικὰ τριπλασίασε τὴν ὅλη τῆς καὶ κατὰ τὶς τελευταῖς δεκαετίες κάθιτε ἐτήσιος τόμος τῆς ὑπερβαίνει τὶς χίλιες διακόσιες σελίδες. Ἡ δαπάνη ἐκδόσεως τῆς Θεολογίας, ὅπως καὶ τῶν ἄλλων ἐπίσημων περιοδικῶν τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καλύπτεται νομοθετικὰ ἀπὸ τὴν εἰσπραξὴν ἐνὸς μικροῦ ποσοστοῦ ἀπὸ τὴ μισθοδοσίᾳ τοῦ ἐφημεριακοῦ αλήρου.

Ἡ Θεολογία ὡς ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ ἐκδίδεται μὲ τὴν μέριμνα τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1923, ἀγγίζοντας ἥδη ἐναν αἰῶνα παρουσίας του στὰ θεολογικὰ γράμματα. Τὸ περιοδικὸ Θεολογία ἀποτελεῖ ἥδη πολύτιμη παρακαταθήκη γιὰ τὴ θεολογικὴ ἔρευνα διεθνῶς ἀλλὰ καὶ ιστορικὴ μαρτυρία γιὰ τὴν ἐλληνικὴ θεολογικὴ ἐπιστήμη. Οἱ προκλήσεις τῶν καιρῶν, ἀλλὰ κυρίως οἱ θεολογικὲς καὶ ποιμαντικὲς ἀνάγκες τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας ὁδήγησαν σὲ ούσιαστικὲς καὶ τυποτεχνικὲς ἀλλαγές, ὥστε ὁ θεολογικὸς λόγος νὰ ἀκούγεται εὐρύτερα, νὰ προκαλεῖ ζυμώσεις καὶ γόνιμη συζήτηση, νὰ γίνεται φανερὴ ἡ ἐπικαιρότητα καὶ διαχρονικότητά του. "Ετοι ἡ Θεολογία, δίχως νὰ ἀποβάλλει τὸν ἀκαδημαϊκὸ καὶ ἐπιστημονικὸ τῆς χαρακτῆρα, μπορεῖ νὰ εἴναι ἔνα πιὸ δυναμικό, αἰσθητικὰ ἐλκυστικὸ καὶ ἐνδιαφέρον γιὰ περισσότερους ἀναγνῶστες περιοδικό. Τὶς ἀλλαγές αὐτὲς ἀποφάσισε ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ τῆς Ἑπικοινωνιακῆς καὶ Μορφωτικῆς Υπηρεσίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.) κατὰ τὴ συνεδρίαση τῆς 18ης Δεκεμβρίου 2008, ὑπὸ τὴν πρεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ιερωνύμου, ὅστερα ἀπὸ εἰσήγηση τοῦ τότε Διευθυντῆ τοῦ Κλάδου Ἐκδό-

Ιστορικό του περιοδικού Θεολογία



σεων, ἀρχιμ. κ. Κυρίλλου Μισιακούλη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τοῦ Εἰδικοῦ Συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κ. Ἀλεξάνδρου Κατσιάρα.

Μετὰ ἀπὸ τὴν ἀποχώρηση τὸ 2008 τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ Εὐαγγέλου Θεοδώρου, Διευθυντῆς Συντάξεως τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία ὁρίσθηκε ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴν Διοικήσεως τῆς Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. τὸ 2009 ὁ Σταῦρος Γιαγκάζογλου. Ἀπὸ τότε ἀπεφασίσθη ἡ Θεολογία νὰ κυκλοφορεῖται πλέον, ἀντὶ σὲ δύο, ἔναντι σὲ τέσσερα τριμηνιαῖα τεύχη ἀνὰ ἔτος. Ἀπὸ αὐτά, τὰ δύο εἶναι ποικίλης θεολογικῆς ὅλης καὶ τὰ ἄλλα δύο ἀναφέρονται σὲ συγκεκριμένα κάθε φορὰ θεολογικὰ ἀφιερώματα, ἐνδιαφέροντα καὶ προσβάσιμα καὶ ἀπὸ τὸν μέσον ἀναγνώστη. Ἐπιπροσθέτως, βάσει τῆς ἀποφάσεως τῆς Ε.Δ. τῆς Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ περιοδικοῦ ἔγινε ἀπὸ τριμελῆς ἑπταμελῆς, ἔχει διετῇ θητείᾳ καὶ ἀπαρτίζεται κάθε φορὰ ἐκ περιτροπῆς ἀπὸ ἔναν Μητροπολίτη τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κάτοχο διδακτορικοῦ τίτλου, καὶ ἀπὸ καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης ἀνὰ ἐπιστημονικὸν κλάδο. Ἐπίσης τὸ 2015 δόλοκληρώθηκε ἡ ψηφιοποίηση ὅλων τῶν τευχῶν τῆς Θεολογίας ποὺ ἐκδόθηκαν ἀπὸ τὸ 1923 ἕως τὸ 2015.

Οἱ μόνιμες στήλες τῆς Θεολογίας ἀναδιαμορφώθηκαν ἢ προσετέθησαν νέες καὶ σὲ κάθε τεῦχος δημοσιεύονται ὡς ἔξῆς: στὴ στήλῃ «Ιδιόμελα» δρισμένες ἀνεξάρτητες θεματικὰ μελέτες ἢ δοκίμια: στὴ στήλῃ «Θεολογικὰ Χρονικά» ἀναφορές σὲ σημαντικὰ γεγονότα ἀπὸ τὸν διορθόδοξο καὶ διαχριστιανικὸν κόσμο, ὅπως συνοδικὲς συνδιασκέψεις, συνέδρια, ἐπίσημοι διαχριστιανικοὶ διάλογοι κ.ἄ.: στὴ στήλῃ «Περιοδικά Ἀνάλεκτα» σύντομη ἐπισκόπηση ἑλληνικῶν καὶ ἔνων θεολογικῶν περιοδικῶν: στὴ στήλῃ «Βιβλιοστάσιον» βιβλιοκριτικὰ δοκίμια καὶ παρουσιάσεις θεολογικῶν μονογραφιῶν, βιβλίων καὶ λοιπῶν ἐκδόσεων: τέλος, στὴ στήλῃ «Ἐπιστημονικὸν Αναλόγιον» ἐνημερωτικὸ βιβλιογραφικὸ δελτίο πρόσφατων θεολογικῶν ἐκδόσεων.

Ἀπὸ τὸ 2016, ποὺ ἀνέλαβε τὴ Διεύθυνση Συντάξεως ὁ Ἀλέξανδρος Κατσιάρας κατόπιν σχετικῆς ἀποφάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς Διοικήσεως τῆς Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., διατηρήθηκε ἡ μέχρι τότε διάταξη τῆς ὅλης τοῦ περιοδικοῦ καὶ ἐφαρμόσθηκαν οἱ ἔξῆς ἀλλαγές, ὥστε νὰ ἐνισχυθεῖ ἔτι περαιτέρω ὁ διεθνῆς καὶ ἐπιστημονικὸς χαρακτήρας τῆς Θεολογίας: α. Ἐπικαιροποιήθηκε ὁ Κανονισμός τοῦ περιοδικοῦ· β. ἐτέθησαν ὁδηγίες ὑποβολῆς ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν βάσει τῶν διεθνῶν προτύπων καὶ προδιαγραφῶν· γ. ἐφαρμόσθηκε, σύμφωνα μὲ τὰ διεθνῶς ἴσχυοντα γιὰ τὰ ἐπιστημονικὰ περιοδικά, τὸ σύστημα τῆς ἀνωνύμου κρίσεως (peer review) τῶν ὑποβαλλομένων στὸ περιοδικὸ ἄρθρων μὲ κριτές· δ. τηρεῖται σειρὰ προτεραιότητος γιὰ τὴ δημοσίευση τῶν ἄρθρων βάσει τῆς ἡμερομηνίας ὑποβολῆς αὐτῶν στὸ περιοδικὸ ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς· ε. ἐτέθη ὡς ἐλάχιστη προϋπόθεση γιὰ δημοσίευση ἄρθρου ἡ κατοχὴ ἀπὸ κάθε συγγραφέα διδακτορικοῦ τίτλου σπουδῶν (ἐκτὸς εἰδικῶν ἔξαιρέσεων)· στ. χρήση ιδίου χρώματος ἔξωφύλλου γιὰ ὅλα

Ιστορικὸ τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία



τὰ τεύχη τοῦ περιοδικοῦ· ζ. ἐφαρμογὴ ἐνιαίας τυπολογίας σὲ ὅλα τὰ ἄρθρα βιβλιογραφικῶν ἀναφορῶν καὶ βιβλιογραφίας γιὰ λόγους δμοιομορφίας καὶ συνεκτικῆς ἐπιμέλειας· η. σὲ κάθε ἑλληνόγλωσσο ἄρθρο προσετέθη εὔσύνοπτη ἔνοργλωσση περίληψη (στὰ ἀγγλικὰ ἢ σὲ ἄλλη ἔνη γλῶσσα) πρὸς χρήση καὶ ἀρωγὴ τῶν μελετητῶν, ἐρευνητῶν, ἐπιστημόνων καὶ ἀναγνωστῶν τῆς διεθνοῦς ἐπιστημονικῆς κοινότητας. Ἀντιστοίχως σὲ κάθε ἔνοργλωσσο ἄρθρο προσετέθη ἑλληνόγλωσση περίληψη· θ. στὴν ἴστοσελίδα τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία τὸ 2019 δημιουργήθηκε καὶ προστέθηκε μηχανὴ ἀναζήτησης.

Τὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ Θεολογία παρέχει ἐλεύθερη πρόσβαση στὸ σύνολο τῶν ἐκδεδομένων τευχῶν του ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του (1923) ὥς σήμερα καὶ ἡδη ἀπὸ τὸ 2019 προσφέρει δυνατότητα γενικῆς ἀναζήτησης. Ὁλόκληρο τὸ corpus τῆς Θεολογίας βρίσκεται στὴ διάθεση τῶν ἐνδιαιφερομένων ἀναγνωστῶν, μελετητῶν καὶ καθηγητῶν, ὡστε ἔκαστος ἐνδιαιφερόμενος νὰ δύναται νὰ ἔντοπίζει διδόποτε ἔχει δημοσιευθεῖ στὸ περιοδικό (ἐπιστημονικὰ ἄρθρα, μελέτες, κριτικὲς ἐκδόσεις κειμένων, θεολογικὰ χρονικά, βιβλιογραφικὰ δελτία, βιβλιοκρισίες κ.ἄ.) καὶ νὰ τὸ χρησιμοποιεῖ στὴν ἐρευνά του.

Στὴν ἀναδιοργάνωση τοῦ περιοδικοῦ, ἡ μέριμνα γιὰ τὸ οὐσιαστικὸ περιεχόμενο τῆς προσφερόμενης ὕλης του εἶναι διαρκῆς καὶ ἀκαταπόνητη, γιὰ νὰ εἶναι ἡ Θεολογία σύγχρονο, ἐνδιαιφέρον καὶ παρεμβατικὸ στὸν ἀκαδημαϊκὸ, ἐπιστημονικὸ καὶ εὐρύτερα στὸν χῶρο τοῦ πνεύματος περιοδικό. Ἡ Θεολογία θὰ μπορεῖ ἐν τέλει νὰ διευρύνει τὸ ἀναγνωστικὸ της κοινό καὶ πέραν τῶν εἰδικῶν καὶ κυρίως νὰ διακονήσει καὶ νὰ ὑποστηρίξει θεολογικὰ καὶ ποιμαντικὰ τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας στὸν σύγχρονο κόσμο.

Μὲ στόχῳ τὴ διεύρυνση τῆς διείσδυσης τοῦ περιοδικοῦ στὸν ἀγγλοφωνὸ χῶρο, ξεκίνησε (μὲ ἀπόφαση τῆς Ε.Μ.Γ.Ε.Ε.) ἡ μετάφραση τῆς Θεολογίας στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸ τεῦχος 92, 3 (2021), τὸ ὁποῖο ἔχει ἡδη ἀναρτηθεῖ στὴν ἴστοσελίδα τοῦ περιοδικοῦ σὲ ἡλεκτρονικὴ μορφή. Παράλληλα, μεταφράζονται στὴν ἀγγλικὴ τὰ τρία ἐπόμενα τεύχη, τὰ ὁποῖα θὰ ἀναρτηθοῦν σύντομα, καὶ προγραμματίζεται ἐφ' ἔξῆς νὰ ἀναρτᾶται μεταφρασμένο ἔκαστο τεῦχος μετὰ τὴν παρέλευση τριμήνου ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἔκδοση.



Γραμματειακή ύποστηριξη: Νικολέττα Μιχαλακάκου

Παναγιώτης Γλιάτας

Σχεδιασμὸς καὶ σελιδοποίηση προγράμματος

καὶ συνοδευτικοῦ ὑλικοῦ: Δρ Ζαμπία Ἀγριμάκη

Μετάφραση στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα: Δρ Νικόλαος Κουρεμένος

Ἐπιμέλεια καὶ διόρθωση κειμένων: Δρ Ἐμμανουὴλ Πλοῦσος

Δρ Ζαμπία Ἀγριμάκη

Ὑπεύθυνος Τύπου: Μάκης Ἄδαμόπουλος

Ὑπεύθυνος Ἡχου: Βαγγέλης Τζαναβάρης

Ὑποστηρικτικὴ ὁμάδα:

Ἀντώνης Γιαννακόπουλος, Αἰκατερίνη Γκουλῆ, Δρ Νικόλαος Δρατσέλλας, Σμαραγδὴ Καράγιωργα, Στέφανος Καραχάλιος, Ἀντώνης Μακατούνης, Λάζαρος Μεγαλογένης, Κωνσταντῖνος Μιχαηλίδης, Πολυχρόνης Μούτσης, Ἄδαμαντία Μπούρτζινου, Κωνσταντῖνος Παππᾶς, Βασίλειος Σπυρόπουλος, Πόπη Σπυροπούλου, Νικόλαος Τόλιας, Αἰκατερίνη Χουζούρη καὶ οἱ ὁμάδες ἐθελοντῶν.

ΧΟΡΗΓΟΙ

Γιὰ τὴν εὐγενική τους χορηγία εύχαριστοῦμε θερμῶς:

τὸ Υπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ Αθλητισμοῦ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ Αθλητισμοῦ

τὴν Περιφέρεια Ἀττικῆς



τὸ Εξοδοχεῖο Grande Bretagne



τὴν Aegean Airlines

